

Gewenning is de grootste bedreiging voor een juiste waarneming.

Wat zou er gebeuren als je niets zou doen?

Als het niet voelt als werk doe je iets goed.

Loslaten is de hoop opgeven op een beter verleden.

Waar niets mag mislukken kan niets nieuws ontstaan.

Wat je ergert aan een ander is wat je jezelf niet gunt.

Om te zeggen dat je af en toe onzeker bent, heb je zelfvertrouwen nodig.

Je bent niet slordig, je hebt gewoon een grotere chaostolerantie.

Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien.

Vraag aan anderen niet of ze het snappen. Vraag of je het goed hebt uitgelegd.

**Vooruit is niet altijd
recht door.**

**Wie rijk wil zijn, moet niet
zijn rijkdom vermeederen
maar zijn hebzucht
vermindere.**

**'Hangjongere' zije een paar
extra ogen in de wijk en
dragen zo zorg voor de
veiligheid.**

**Toetsen zije voor de docente
zodat ze weten wat ze de
volgende keer beter moeten
uitleggen.**

**Acceptatie van het
onveranderbare leidt direct
tot een nieuwe mogelijkheid.**

**Kind tegen ouder:
stop maar met opvoeden, ik
word toch niet zo perfect als
jij wilt.**

**Je kunt ook blij zije met wat
je niet hebt.**

**Leer andere hoe ze moeten
denken, niet wat ze moeten
denken.**

**Leer van de fouten van
andere. Je hebt niet genoeg
tijd om ze zelf te maken.**

**Niets doen is ontzettend
moeilijk, je weet nooit
wanneer je klaar bent.**

Jammer dat men problemen niet kan ruilen. Men weet namelijk heel goed hoe de problemen van anderen op te lossen.

**$6 + 3 = 9$, $5 + 4 =$ ook 9 .
De manier waarop je iets doet, is nooit de enige manier.**

**Situatie: je komt in een nieuwe groep.
Kans: dat zijn allemaal vrienden die ik nog niet heb ontmoet.**

Het is leuk om dingen niet te kunnen, dan kun je iets nieuws leren.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen.

Niets is persoonlijk.

Een relatie is met z'n tweeën problemen oplossen die je in je eentje niet hebt.

Makkelijker denken is moeilijker dan je denkt.

De toekomst is niet meer wat het geweest is.

Bedenk je dat niet krijgen wat je wilt soms een wonderbaarlijke gelukstreffer is.

**Niemand kan je
minderwaardig laten voelen
zonder jouw toestemming.**

**Licht reist sneller dan geluid.
Daarom lijken sommige
mensen briljant totdat je ze
hoort praten.**

**Eenzaamheid is niets anders
dan opgescheept zitten met
iemand die je niet ziet zitten,
namelijk jezelf.**

**Kind tegen ouder:
je gaat heel trots op mij zijn
vandaag, ik heb ontzettend
veel fouten gemaakt dus
super veel geleerd.**

**Alleen ben je sneller,
samen kom je verder.**

**Toen ik mijn grenzen leerde
kennen heb ik ze meteen een
stukje verlegd.**

**We beleven onze goede
dagen zonder ze op te
merken. Pas bij de slechte
dagen wensen we ze terug.**

**Spring altijd in het diepe.
Het ondiepe doet namelijk
zeer.**

**Als duidelijk wordt dat jij je
doel niet haalt, verander dan
niet je doel maar je aanpak.**

**Sterke kinderen ontwikkelen
is gemakkelijker dan
beschadigde volwassenen
repareren.**

Wie nieuwe dingen wil ontdekken, hoeft niet op reis te gaan maar slechts de wereld te bekijken met een nieuwe blik.

Voel je je alleen en kun je wel een opsteker gebruiken?

Verander op Facebook je verjaardag eens in vandaag.

Leeftijd is niet belangrijk, tenzij je een kaas bent.

Age is a state of mind.

Ieder kind heeft recht op een portie inconsequentheid van de ouders, en andersom.

Ieder kind heeft recht op een goed jeugdtrauma, anders breng je ze als lammeren naar de slachtbank van het echte leven.

Je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent, je krijgt stress omdat je perfect wilt zijn.

De beste docenten zijn degenen die laten zien waar je moet kijken, maar niet vertellen wat te zien.

Als je probleem een vondst zou zijn, waarvan dan?

Periodes van twijfel en niet-weten zijn vaak voorbodes van een nieuw en revolutionair inzicht.

**Onmogelijk is geen feit maar
een mening.**

**Meestal is het probleem niet
dat we niet weten wat we
willen. Het probleem is juist
dat we dat heel goed weten.**

**If you don't have wrinkles,
you haven't laughed enough.**

**De dingen simpel houden is
vrij moeilijk.
De dingen moeilijk maken is
daarentegen vrij simpel.**

**Dromen die niet uitkomen
gaan een leven lang mee.**

**Schaamte is dol op
perfectionisten.**

**Een diploma zegt wat je hebt
gedaan, niet wat je allemaal
kunt.**

**Kind tegen ouder:
weet Sinterklaas eigenlijk wel
dat wij niet meer in hem
geloven?**

**Aan het einde van de dag
zou het leven ons eigenlijk
moeten vragen:
wijzigingen opslaan?**

**The truth will set you free.
But first, it will piss you off.**

Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude inzichten.

**Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet.
Als je luistert, leer je vaak iets nieuws.**

Het grootste communicatie probleem is dat we niet luisteren om te begrijpen. We luisteren om te reageren.

**Laat komen wat komt.
Laat gaan wat gaat.
Zie wat overblijft.**

Dingen die je enthousiast maken zijn er niet zomaar. Ze zijn verbonden met jouw doel. Doe ze gewoon.

Pas als je loslaat wat niet bij je past, schep je ruimte voor jezelf.

Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat.

Je kunt de mensen om je heen niet veranderen, je kunt wel veranderen welke mensen je kiest om je heen te hebben.

Als je iets perfect wilt doen, heb je de eerste fout al gemaakt.

Soms ben ik zo onafhankelijk, dat ik vergeet naar mezelf te luisteren.

Probeer dingen zo simpel mogelijk te doen, maar ook weer niet te simpel.

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

Mobieltjes brengen je dichterbij degenen die verder weg zijn.

Maar verder weg van degenen die naast je zitten.

Neem een diepe zucht, het is alleen maar een slechte dag, niet een slecht leven.

Je hebt dwarsliggers nodig, om de rails recht te houden.

Als je iets niet leuk vindt om te horen, zit er vast een kern van waarheid in.

**Waar ga jij voor?
De comfortabele leugen óf de ongemakkelijke waarheid.**

**Grootste angst:
ontslagen worden.**

**Grootste droom:
nooit meer te werken.**

**Knowledge is power,
but enthusiasm
pulls the switch.**

**Wie zich niet ergert maar
verwondert,
wordt geen 80 maar 100.**

**We dachten dat het niet
mogelijk was, tot er iemand
was die dat niet wist**



