

**MUG**

Z I N E

#7

**Hoe wonderlijk de korte duur van het geluk. Durf je het ongeloof nog even uit te stellen, onder de dompel te gaan voordat je als schuim op de golven ligt? Duld je de sprookjesfiguren aan je bed wanneer je luistert naar de betovergrootmoeders van de poëziefantasie? Straks mag je wensen dat alles wat je aanraakt verandert in klatergoud.**



### **een kwestie van oefenen**

Het was een lauwe zomerdag, het gras moest nog gemaaid, de beesten waren buiten, hij was loom gaan liggen,

zij stelde het uit, ze stapelde borden in de keuken of trok een draad door fijne stof. Na afloop bemoeide hij

zich niet met haar, hij droomde, zij telde de bloemen op het behang. In de ochtend hoorde zij stemmen,

de kinderen aangekleed in de gang, hij bracht haar thee en streek even over het haar, ze zou nooit meer

alleen zijn, dat was de belofte, en iets van de wereld dat hij haar nog zou laten zien. Daar kwam hij niet aan toe.

Met moeite stond ze op, spoelde de thee door de wasbak, zette de donkerste koffie, deed haar schort voor,

spoelde de ramen, zag hem buiten in het veld, voelde dat het warmer zou worden dan de dag ervoor, meer niet.

-ALJA SPAAN-



Martens&Martens

## Honderoosjes

Welk landschap zullen we in ons planten

Welke bloemen groeien tussen de woekerstruiken  
van heide en tuimelkruid

Hondenroosjes?

Van zachte bloesems en doornstelen

Hoe laag zakt de nachtnevel in ons  
die zeemleren lucht waar we sterren likken  
waar de sneeuw zacht valt, als een geheim

Hoe houden we onze bloedlijnen open  
dansend tussen de vertakte bomen  
gebrand in ons lijf?

We zijn geen blanco canvas, geen schone lei  
we staan in het verlaten slagveld, tussen het puin  
van ons pad. We dragen ons dode vel als een lijk

op onze rug, slepen ons voort, gooien ons af  
in lavendelweides misschien? Of velden vol papavers?

-EVY VAN EYNDE-

## **Koning Kat**

De koning had muizen gedood  
en gewacht en gewacht  
tot diep in de nacht,  
maar niemand kwam hem aaien.

Zijn vacht had hij schoongelikt,  
maar zo wit als zijn haren,  
zo diep was zijn duisternis,

Het hele paleis was leeg,  
lakeien verdwenen,  
raadsheren weg,  
in de schatkist  
alleen de skeletten van muizen.

De koning hield het niet meer  
en riep om de heks:  
Heks, geef me licht,  
want wat kan ik doen,  
wat weet ik niet dat ik moet weten?

Ze aaide zijn vacht nog witter,  
tot hij in zijn donker  
licht begon te spinnen,  
ze rolde hem op  
en legde hem hoog in de nacht  
en daar was hij de maan,  
hij keek naar beneden.

Over de grond zag hij een meisje rennen,  
een meisje mooier dan zijn eigen ogen,  
een meisje sneller dan de muizen.

Zijn duister spreidde zich uit als een val,  
de sterren doofden,  
alleen hijzelf gaf nog licht.

Het meisje werd bang en rende het bos in,  
de manestrallen staken door de takken  
als vingers die haar zochten,  
en zij rende steeds dieper in het bos.

Help me, help me toch!

De koning sprong uit de hemel  
en rende over de slingerpaden  
achter het meisje aan.

Help me, help me dan toch!  
mijn schrammen, mijn wonden,  
help me, help me dan toch!

De heks kon haar horen en strekte haar vingers:  
uit de donkere hemel trok ze lijnen  
omlaag naar de grond  
en zo verschenen bomen als wachters,  
een leger van bomen, honderden bomen,  
en zij versperden de koning de weg.

Het meisje kon ontkomen.  
Koning Kat keek haar na  
met grimmige groene ogen.

Hij hief zijn staart, draaide zich om  
en stond voor zijn paleis:  
De muren waren takken,  
de muizen waren dood.

De koning kroop op zijn kussen  
En likte zijn vacht.  
Zijn lusten gingen liggen.  
Groot was zijn macht.

-BAS BELLEMAN-



Martens&Martens

## **Vertelling**

Ze laat geen sprookje onbenut  
om duidelijk te maken  
dat leven ook vergeven is,  
dat laten zijn iets kan  
veroorzaken dat verder  
gaat dan het gemis aan  
witte paarden  
en een dak vol draken

Er is een wereld tussen ooit  
en anders, waar  
het zomaar kan dat nooit  
iets vaststaat, dat poezen  
leven op grote voet, een  
huis de honger stilt of dat  
een nachtegaal  
praat  
als ze slaapt

-WOUTER VAN HEININGEN-

## **Alice**

Ik ben de fee  
uit je intieme sprookje  
de Alice uit je wonderwereld  
  
ik val binnen in je mond  
groeï groot en krimp  
mijn binnenstebuiten liefdesbijtjes

speldenprikjes op je huid  
verscholen onder de zandloper  
om je pols, de ring om je vinger

ik kan niet weerstaan  
de kroon te dragen  
van je verbeeldingssuiker

vind me bovenop je  
kruipend uit je als sneeuw, als regen  
als tranen, als zweet

als luchten vol waterverf

-EVY VAN EYNDE-

## een derde maal

Om nog eens de geuren te ruiken waarmee je binnenkwam, jij  
Indiaan van tussen het zeildoek en het weiland, het

verse gras en de warme melk, de gele bloemen en de kringelende  
wierook, de spiraalvormige brandende kegels, de

reis op blote voeten, het zand dat zich ophoopte in de plooiën van  
je hals, elders, de schurende warmte, het bruin

in je handpalm zoals van je ogen, mijn neus in het warrig haar,  
de krullen rond mijn tong. Om plaats te nemen

bij het vuur, kruislings, veren te verzamelen op de binnenplaats,  
versieringen op je voorhoofd, vegen over de rest, het

lijf, mijn handen, wapperende symbolen, pijl en boog tegen de  
boomstam, bijna tot overgave bereid, altijd. Je

zwijgend daar te vinden, alsnog en wederom, je paard onrustig  
en al steigerend, het hek open, alle ruimte in jezelf.

-ALJA SPAAN-



Martens&Martens





Martens&Martens

### **Ze vraagt**

of we kans hebben  
dat ons land vandaag geraakt wordt  
door een vuursteen.

Ze merkt op  
dat landen heel zeldzaam zijn  
want van elk land is er maar één.

Vraagt dan  
wanneer we weer van die botjes eten  
met vel eromheen.

-MARIE-ANNE HERMANS-





Geluk.

Gelul.

Gevoel.

Gedoe.

Wroet wroet



 @Luule

## Colofon

Bijdragen: Bas Belleman, Evy Van Eynde, Wouter van Heiningen, Marie-Anne Hermans, Martens&Martens, Alja Spaan

MUGzine is een schrift vol poëtische vluggertjes. Voor mensen die wakker liggen van onzichtbare olifanten die door de kamer stampen. Voor wie poëzie wil horen in het zoemen van een mug. MUGzine verschijnt ook op [www.mugzines.nl](http://www.mugzines.nl).

© MUGzine is een uitgave van Poetry Affairs en MUGbooks

Grafisch ontwerp: BRRT ([info@brrt.nl](mailto:info@brrt.nl))

# 7 | 2021