

Pieter-Bas de Jong

De regio ruimt op

Er is tegenwoordig voor de meest bijzondere dingen een speciale dag. Zo kent september de Wereld Kokosnootdag (2 september), de Internationale Dag van de Baard (eerste zaterdag van september) en de Europese Actiedag tegen Migraine (12 september). In die drukbezette maand hadden we op 21 september ook de dag van de najaarstocht van de regio Friesland van ons genootschap, welke moest wedijveren met de Internationale Dag van de Vrede, Wereld Alzheimer Dag, Internationale Eet-een-appeldag, de Werelddag van de Dankbaarheid en de World Cleanup Day: een dag in het teken van het opruimen van zwerfafval.

Een beetje een vreemde dag eigenlijk. Wat zou het zijn als elke dag in het teken zou staan van het-niet-weggooien-van-afval? Dan zou deze World Cleanup Day er niet hoeven te zijn. Maar goed, hij was er wel en zo ontstond het idee om de najaarstocht van de regio Friesland van een thema te voorzien.

Nu moet u weten dat ik nog niet zo heel lang in Friesland woon. Ik probeer wel bewust mijn weg te vinden, ook in de Friese taal. In het Fries zit iets grappigs – en vast wel meer, maar die ken ik nog niet – met het woordje 'net'. In het Fries zeg je 'kin net' als het niet kan. Dat kan tot grote hilariteit – en schade –

leiden als je als Fries een niet-Friese schipper van een boot duidelijk wil maken of de boot wel of niet onder een brug door kan varen.

In het woordje 'net' zit ook de tegenstrijd in zienswijzen op het milieu en het klimaat, die overigens niet regio- of taalgebonden is. Wat mij betreft gaat het niet 'net wel', maar 'helemaal niet'. Handen uit de mouwen dus voor de regio, met dertig leden gewapend met prikstok en vuilniszak door het mooie Goutum en omstreken. Het toont de betrokkenheid van de leden als een van hen op eigen initiatief de gemeente Leeuwarden bereid vindt prikstokken en vuilniszakken te verstrekken en het ingezamelde afval later in de week op te komen halen.

Er lag zoveel zwerfafval dat we er een najaarsweek van hadden kunnen maken. Zeker op en om de lokale vestiging van een fast-foodketen, de benzinepomp, onder viaducten en langs de provinciale weg. Zo lopend en fietsend door het Friese land werd het duidelijk: gewoon elke dag aan je eigen afval denken en het niet zomaar rondstrooien. Ik realiseer me dat dat 365 keer moeilijker is dan één keer per jaar een dagje opruimen, maar het is de moeite waard.

Of het dan allemaal goed komt weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het volgende week weer gewoon Kerst is, de week daarna Nieuwjaarsdag en volgend jaar gewoon ook weer World Cleanup Day. ●

Bestaat er in uw genootschapsregio een soortgelijk initiatief voor het schoonhouden van de omgeving en wat zijn de ervaringen daarmee? Laat het ons weten en stuur uw reactie naar redactie@sanitago.nl.

De regio ruimt op.
Foto: Ellen Ouwle

