

Wie **Pieter-Bas de Jong (44)**, **Ellen Omvlee (39)** en de kinderen **Fenna (5)** en **Thije (2)** Op weg naar **Luxemburg**

Pieter-Bas: 'Eigenlijk zijn we wandelaars. Zo hebben we elkaar ook leren kennen, op een wandelweekende in Drenthe.'

Ellen: 'Maar toen Fenna kwam, zijn we gaan fietsen. Met kinderen is dat makkelijker. Je actieradius is groter. Je kunt meer spullen meenemen en het is leuker voor de kinderen.'

Pieter-Bas: 'Dit jaar doen we de Vennbahn. Over een verlaten spoorlijn door de Ardennen tot in Luxemburg, dwars door de natuur.'

Ellen: 'Ideaal. Je hebt geen last van auto's.'

Pieter-Bas: 'Terug volgen we de Maas. Dat is lekker vlak, daar houd ik natuurlijk rekening mee. Met een aanhangfietsje en de extra spullen praat je al gauw over veertig kilo extra die we ieder moeten wegtrappen.'

Ellen: 'We kijken altijd of we ergens kunnen kamperen. We zijn wel van de low-budgetvakanties. Proberen per dag met 75 euro rond te komen.'

Pieter-Bas: 'Een kleed gaat standaard mee. De kinderen vinden het geweldig om te picknicken. Het enige wat je moet doen, is in je dagindeling rekening houden met hun behoeften. 's Ochtends nemen we een lange koffiepauze, 's middags een uitgebreide lunch en tegen vieren nog een extra pauze.'

'Fietsen is de ultieme vorm van onthaasten'

Ellen: 'Weet je, dat fietsen geeft ook structuur. De dag ontrolt zich als vanzelf.'

Pieter-Bas: 'Ach, fietsen met kinderen is de ultieme vorm van onthaasten.'

