

# HET DOLCE VITA VAN

# Capri



Vaas op het hoogste punt van het eiland.

In de jaren zestig namen schrijvers en filmsterren onder wie Sophia Loren, bezit van Capri. Nog steeds is het weelderige eiland een geliefde bestemming voor wie op zoek is naar rust, natuur en inspiratie.

Het vulkanische eiland telt slechts twee plaatsen: Capri en Anacapri. De langgerekte rots waarop de laatste ligt, heeft als bijnaam 'de slapende vrouw'. Als we vanaf Napels per boot naar het eiland varen, zien we inderdaad een rots die veel lijkt op een vrouw die zich in een lang gewaad te ruste heeft gelegd.

Vanaf de haven Marina Grande gaat de reis via een bochtige en steile weg naar hotel J.K. Place, een prachtige witte villa. We krijgen een hartelijke ontvangst in de fraai gedecoreerde hal met zijn elegante fauteuils en krukjes, bekleed met pederde-coqstof. In de bibliotheek staan kasten vol boeken over architectuur, kunst en →



Marina Grande, de aankomsthaven van de ferry uit Napels.



*Legenover het terras  
ligt de Vesuvius, gehuld  
in roze wolken...*



Het prachtig gelegen  
villahotel J.K. Place.



Bronzen Hermes in  
Villa San Michele.



# *Al in 1681 werd op Capri parfum gemaakt, die geuren zijn er nog steeds*

mode. Aan de wanden hangen zwart-wit-foto's van filmsterren uit de jaren vijftig en zestig. Ze geven op smaakvolle wijze het *Dolce Vita*-gevoel weer waar Capri zo beroemd om is.

## PENTHOUSE EN HEMELBED

Op het brede loungeterras van J.K. Place krijgen we thee die geurt naar verse munt en citroen en huisgemaakte koekjes. Mmm. Het uitzicht op zee is werkelijk fenomenaal: recht tegenover het terras ligt de vulkaan Vesuvius, gehuld in roze wolken. Het hotel is vernoemd naar Jonathan Kafri, de vader van de huidige eigenaar. De familie Kafri opende in 2003 haar eerste J.K. Place in Florence, vier jaar later gevolgd door de villa op Capri. De familie schakelde een Italiaanse architect in die zowel interieur als exterieur een complete metamorfose gaf, met aandacht voor elk detail. Ook de eetkamer - in mooie ijsblauwe en leigrijze tinten - blijkt tot in de puntjes gestyled. Het welkomstmenu dat chef Flavio heeft bereid, is echt verrukkelijk. Er is citroenrisotto met gamba's, mals lamsvlees en als dessert okergeel ijs van cactusvruchten. Maître d'hotel Lorenzo heeft een eigen variant bedacht op de befaamde limoncello uit Sorrento, waarvoor hij de citroenen en kruiden uit de tuin van J.K. Place gebruikt. De kamers in het hotel zijn prachtig. De mijne ligt in het penthouse en heeft een terras dat uitkijkt op de haven en fotografe Esther slaapt als een 'prinses' in haar suite met hemelbed.

## ROMEINSE BEELDEN

Anacapri ligt op een rots en bestaat uit een web van winkelstraten. Een belangrijke bezienswaardigheid in het mondaine dorp

is Villa San Michele. Het huis was ooit eigendom van de Zweedse arts Axel Munthe, die op Capri de gelukkigste jaren van zijn leven doorbracht. Munthe schreef erover in zijn roman *Geschiedenis van San Michele*. De villa staat precies op de plek waar de Romeinse keizer Tiberius rond 27 na Christus woonde. Munthe maakte bijkans een museum van zijn huis. Zo is er een galerij met replica's van antieke beelden. En een bronzen Hermesbeeld staat naast een buste van Tiberius. De beeldengalerij gaat over in een weelderige rotstuint met tropische beplanting. Monte Solaro is het hoogste punt van het eiland en geeft een prachtig uitzicht. "Hoog boven het lieflijke dorpje Anacapri tekende zich de geweldige omtrek van de Monte Solaro af, met zijn strenge en steil neervallende hellingen", noteert Axel Munthe in 1928. De top ligt 589 meter boven zeeniveau en is te bereiken met een gondellift. Beneden liggen

wijnvelden en appelboomgaarden. Vanaf het hoogste punt kijk je uit over heel Capri, de Golf van Napels en de kust van Amalfi. Een nog beter beeld van Capri krijgen we tijdens een boottocht rond het eiland. We varen in de richting van de twee losstaande rotspunten Faraglioni. Een van de rotsen is een triomfboog. De kapitein spoort ons aan een wens te doen als we eronderdoor varen. We komen langs de haven Marina Piccola aan de zuidkust - dat het meest welvarende gedeelte van Capri is - en rond de vuurtoren. Hoogtepunt van de bootreis is Grotta Azzurra, de blauwe grot. Daar stappen we over in een kleine roeiboot met gondelier en varen door de nauwe opening van de grot. De gondelier zingt luidkeels: "O Sole Mio!" De natuurlijke galm van de grot is prachtig, maar niet zo adembenemend als de wonderlijke turquoise gloed van het water in de aarde-donkere spelonken.

## SANDALEN VOOR LA LOREN

Een stuk groter dan Anacapri is hoofdplaats Capri. De lange winkelstraat Via Roma (met hoeden, tassen en glaskunst) leidt naar een levendig plein. In elke etalage staan handgemaakte sandalen, het handelsmerk van Capri, van eenvoudige teenslippers tot →

## Favoriete adressen

**ANACAPRI • Villa San Michele** De historische villa van de Zweedse arts en schrijver Axel Munthe. Er is een Romeinse beeldengalerij en een palmentuin op 327 meter boven zeeniveau. [www.villasanmichele.eu](http://www.villasanmichele.eu) • **I Sapori di Capri** Italiaanse delicatessen, limoncello, wijn, parfum, sieraden en handgemaakte sandalen met Swarovski-stenen. [www.capri-sandals.net](http://www.capri-sandals.net) • **CAPRI • J.K. Place** Stijlvol modern-klassiek hotel in een villa met 22 kamers waarvan 20 met zeezicht. Er is een buitenzwembad en een spa. [www.jkcapri.com](http://www.jkcapri.com) • **Carthusia** Legendarisch parfums huis uit de zeventiende eeuw. Geuren op basis van

Caprese bloemen en stoffen uit de vulkanische as van de Vesuvius. [www.carthusia.com](http://www.carthusia.com) • **Amedeo Canfora** Beroemde schoenenzaak waar filmster Sophia Loren en andere celebrity's zich mooie, handgemaakte Caprese sandalen lieten aanmeten. [www.canfora.com](http://www.canfora.com) • **Masterpiece** Glaskunst is er in alle kleuren van de regenboog bij deze winkel van Romano Desiderio. [www.masterpiececapri.com](http://www.masterpiececapri.com) • **Al Grottino** Lokale Italiaan met dagverse vis. Het restaurant, enigszins verborgen in de nauwe straten achter Piazza Umberto I, is zeker de moeite waard. Met galante bediening. [www.ristorante-algrottino.net](http://www.ristorante-algrottino.net)



- 1 Villa San Michele.
- 2 Limoncello van Saporì di Capri.
- 3 Zithoek in J.K. Place.
- 4 Hemelbed in de penthouse-suite van de hotelvilla.
- 5 Het aantrekkelijke zwembad van het hotel.
- 6 Mooi verpakt parfum van Carthusia.
- 7 Boottocht rond het eiland.
- 8 Replica's van antieke beelden.
- 9 Het heerlijke terras van J.K. Place met uitzicht over het water.





Villa San Michele.

## NOUVEAU LEZERSAANBIEDING

### 4 dagen Capri

U vliegt van Amsterdam naar Napels en verblijft drie nachten in het fraaie vijfsterrenhotel J.K. Place in de kamer van uw keuze. Op Capri kunt u genieten van de schoonheid van het eiland. Er kan heerlijk gewandeld worden en uiteraard is het een aanrader om een bootreis te boeken.

#### Inclusief:

- Transfers van de haven Capri naar het hotel en vice versa
- Dagelijks luxe ontbijtbuffet
- Welkomstdrankje bij aankomst
- 1 romantisch viergangendiner bij kaarslicht
- 1 massagebehandeling in de gerenommeerde J.K. Spa
- Ongelimiteerd gebruik van het Wellness Centre (gym, sauna, stoombad)
- Gratis minibar, dagelijkse krant, WiFi, dvd-selectie

**Dag 1** Vliegreis vanaf Amsterdam naar Napels. Hier aangekomen begeeft u zich op eigen gelegenheid naar de haven voor de ferry-overtocht naar Capri. Daar staat uw vervoer naar het hotel klaar.

**Dag 4** Vandaag vertrekt u vanuit Capri voor uw retourvlucht. U wordt naar de haven gebracht voor de ferry-overtocht. Aangekomen in de haven van Napels begeeft u zich op eigen gelegenheid naar de luchthaven.

**Prijs per persoon:** vanaf €1.980,-. Dit vierdaagse arrangement kan worden geboekt op basis van beschikbaarheid. Indien beschikbaar bij aankomst geniet u van een upgrade naar een nog luxueuzer kamertype.

**Voor meer informatie en boekingen:** ga naar [www.withstyle.nl](http://www.withstyle.nl). U kunt ook telefonisch boeken: 0541-70 74 71 (ma t/m vr 09.30-17.30 uur) of per e-mail: [info@withstyle.nl](mailto:info@withstyle.nl).

heel uitbundige exemplaren, versierd met Swarovski-kristallen. Toen Sophia Loren in 1960 op Capri de film *Bay of Naples* opnam, liet ze zich een paar mooie Capri-sandalen aanmeten. Het schetsboek met de omtrek van haar voet (maat 39), bestaat nog altijd. De eigenaar van schoenenzaak Canforo toont ons met trots de originele tekening.

We bezoeken ook parfumhuis Carthusia in de buurt van het oude klooster. Al in 1681 bedachten de Kartuzier monniken geuren. De ingrediënten haalden ze uit de kloostertuin. Carthusia's oudste geur is Fiori di Capri, een mix van lelietjes-vandalen en andere bloemen. Veel parfums die Carthusia tegenwoordig produceert, zijn nog de originele geuren van destijds. Tegelijk wordt er flink geëxperimenteerd met nieuwe varianten. De parfums worden

gebotteld in kristallen flacons. Onweerstaanbaar. Na een dag vol indrukken, komen we op het terras van J.K. Place tot rust. Het is hier heerlijk, concluderen we al luisterend naar de golven.

“Hoor je het plechtige andante van de golven, is het niet nog veel mooier dan het langzame deel van de negende symfonie van Beethoven?” schreef Munthe. “A two-humped chunk of limestone”, zo omschreef D.H. Lawrence, auteur van *Lady Chatterley's Lover*; Capri ooit. Maar wie eenmaal heeft genoten van al het moois dat het eiland te bieden heeft, weet wel beter.

**Literatuur:** Axel Munthe: *Het verhaal van San Michele* (oorspronkelijke titel: *The Story of San Michele*, 1928), Nederlandse vertaling, Auteursdomein, 2009.



*Overal lokt het diepblauwe water en  
het plechtige andante van de golven...*



De twee rotspunten  
Faraglioni van  
bovenaf gezien.

TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE / MET DANK AAN: TRAVEL WITHSTYLE