

Met de MS Europa 2 van Hamburg naar IJsland

CRUISEN IN LUXE

Mede door zijn strakke design en ongekende ruimte en comfort is de MS Europa 2 onlangs voor de vierde keer (!) uitgeroepen tot 'Beste cruiseschip in de wereld'. LXRY stapte in Hamburg aan boord om, tijdens een cruise naar Noorwegen en IJsland, een week lang ondergedompeld te worden in ultieme luxe.

TEKST HARMKE KRAAK | FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE | MET DANK AAN HAPAG-LLOYD CRUISES

De receptie van cruiseschip Europa 2.



Loungebedden op het zonnedek.

H

Hamburg is een statige stad. Zo passeren we op weg van de luchthaven naar de cruiseterminal de prachtige panden aan de Hochallee. Het is eind van de middag als we aan boord gaan van de MS Europa 2. Dit hypermoderne schip van Hapag-Lloyd Cruises werd in 2013 in de vaart genomen en onderscheidt zich onder meer door het stijlvolle, strakke, bijna minimalistische design. Eenmaal gesetteld, genieten we van een welkomstdrankje in de Sansibar. Het is een luxueuze bar op het achterdek met chique wijn- en champagnekasten, maar tegelijk prettig informeel. Smart casual is 's avonds de dresscode aan boord. Hamburg is een langgerekte havenstad. We varen de Elbe af en passeren een jachthaven en de boomrijke villawijk Blanke-

nese voordat we bij de zeehavens uitkomen. Eerder al doemde het gloednieuwe concertgebouw Elbphilharmonie op. Dit *landmark* van de hand van architectenbureau Herzog & de Meuron wil zich op den duur meten met iconen als het Sydney Opera House. Het fundament is een oude fabriekshal, die werd getransformeerd tot een complex van concertzalen, studio's en een hotel. De eerste avond aan boord dineren we in de sushibar, die via panoramaramen uitzicht geeft op zee. De Aziatische chefs in dit restaurant zijn ware experts. Hun tempura, sashimi en sushi zijn een lust voor het oog en een verrukking voor de smaakpapillen.

Erbij drinken we een pinot blanc, een Weissburgunder uit het Rijnland, die speciaal voor de Europa 2 werd geproduceerd. Als klap op de vuurpijl is er een dessert van sorbetijs, overgoten met vrolijk bubbelende champagne.

LICHTSHOW

Mijn 'hut', een Veranda Suite, is werkelijk een drijvende hotelkamer met alle comfort van dien: een ruime badkamer met ligbad en douche, een extreem comfortabel bed, een L-vormige bank, een Nespresso-koffiemachine... En de champagne staat koud. Net als alle cabines op dit schip heeft mijn suite een ruim balkon. De

“Mijn ‘hut’, een Veranda Suite, is werkelijk een drijvende hotelkamer met alle comfort van dien: een ruime badkamer met ligbad en douche, een extreem comfortabel bed, een L-vormige bank, een Nespresso-koffiemachine... En de champagne staat koud”



Trappenhuis aan boord van bovenaf gefotografeerd.

Villa's met een *view* in Reykjavik.

Een van de kunstwerken aan boord: sculptuur van de Zweedse keramiste Eva Hild.



Sympathieke ober in de Sansibar op dek 8.

eerste nacht is het even wennen aan alle lichtknopjes bij het bed: welk knopje is voor welke lamp? Ik druk van alles in en maak er onbedoeld een lichtshow van. De fijnste plek om te ontbijten is te vinden op het achterdek bij restaurant Yacht Club, met blankhouten tafels en stoelen met zachte beige kussens. Het buffet biedt een ruime keuze en een crewlid staat direct klaar om mijn volgeladen bordje naar de tafel te brengen. Attent, zoals voortdurend. Gisteren in het sushirestaurant liet ik mijn chopsticks vallen. Van mijlen ver werd dat opgemerkt, en zonder iets te hoeven vragen, werden de eetstokjes geruisloos vervangen. We varen inmiddels op open zee en zullen morgen de Noorse stad Bergen bereiken. Vandaag is echter een zeedag en dus is er alle tijd

om het schip te verkennen. Ik begin met een koffie in de sigarenlounge ('Herrenzimmer'), waar regelmatig ginproeverijen zijn, bezoek de Ocean Spa, die acht behandelruimtes heeft en een uitgebreide sauna (een deel is privé af te huren), en neem een kijkje in de Kids Club, waar de beroemde Steiff-teddyberen pronken. Ik blader door de koffietafelboeken in de bibliotheek en heb een ontmoeting met de kapitein. Hij vertelt dat het schip extreem manoeuvreerbaar is. "Het kan 360 graden draaien op de plaats." Het zwembad verleidt me tot baantjes trekken en als ik me vervolgens op een ligstoel van DEDON bij de *pool* vlij, hoor ik het echtpaar naast me filosoferen over hun volgende cruise. Ze denken eraan om met ditzelfde schip naat Tahiti en Bora Bora te gaan. Ook niet slecht.

HANZE-HUISJES

De volgende morgen varen we door de Noorse fjorden en gaat de Europa 2 voor anker in Bergen, de geboortestad van componist Edvard Grieg. We kunnen van boord en fotografe Esther en ik maken, in klein gezelschap, een tour langs de houten huizen in Rosegrenden, een wijk waar de Noorse koningin Sonja haar gasten graag mee uit wandelen neemt. We toeren door de op een heuvel gelegen villawijk Kal-faret, met huizen boven het miljoen en eeuwig groene Monkey Puzzle-bomen. Bergen is omgeven door zeven heuvels. Een kabelbaan leidt naar de hoogste top op 643 meter. We bezoeken de villa van Edvard Grieg en zijn vrouw Nina. Het houten huis verkeert in originele staat en het is alsof het echtpaar er gisteren nog



Tijdens een ribsafari in de wateren rond IJsland wordt op volle snelheid het cruiseschip gepasseerd.

“Een bijzondere attractie op het schip is de enorme kunstcollectie ter waarde van miljoenen. In elke suite, restaurant, bar en trappenhuis hangen werken, die verzameld zijn in een boek dat in elke suite ligt. Het betreft moderne kunst die de kijker verrast en op het verkeerde been zet”

Hamburg: Elbphilharmonie

De Elbphilharmonie in het hippe stadsdeel Hafencity is Hamburgs nieuwste *eyecatcher*: concertzalen, een Westin Hotel en appartementen gebouwd boven een oude fabriekshal. De architecten van Herzog & de Meuron pasten een speciale techniek toe voor een goede akoestiek. De officiële opening is op 11 januari 2017 tijdens een groots, drie weken durend festival. ELBPILHARMONIE.DE



De gloednieuwe concertaal Elbphilharmonie in Hamburg.

woonde. De Steinway-vleugel staat nog altijd op dezelfde plek in de huiskamer. Grieg was klein van stuk (1,51 meter) en de grap gaat dat hij op het verzamelde werk van Beethoven moest zitten om bij de toetsen te kunnen. In het bijbehorende museum hangt een foto van hem met de Nederlandse componist Julius Röntgen, familie van de uitvinder van de röntgenstralen. "Mijn muziek gaat dieper dan de x-stralen", zou Julius hebben gezegd. Bij de villa die nu een museum is, is een prachtig concertzaaltje met glazen pui dat uitkijkt op bomen en water. Ademloos luisteren we naar een Grieg-concert door de begenadigde Noorse pianist Christian Ihle Hadland. Een heel andere attractie in Bergen zijn de kleurige Hanze-huisjes in de wijk Bryggen. In één daarvan bevindt zich atelier Svala Silver van Hege Johansen Hauge, een dame met blonde Rapunzelvlecht die zilveren sieraden ontwerpt. Er barst nu een regenbui los. Bergen telt 276 regendagen per jaar, dus zo verwonderlijk is dat niet. Hoog tijd om ons aan boord te begeven voor de lunch bij het Franse restaurant Tarragon. Hoeveel oesters ik zou willen, vraagt de ober: "Vier?" Alsof hij mijn gedachten raadt. Na de oesters volgt een geweldige bisque van kreeft, smeùige risotto met artisjok en 'café gourmand' met tarte tatin en frambozentaartjes.

CAVIAR NIGHTS

Een bijzondere attractie op het schip is de enorme kunstcollectie ter waarde van miljoenen. In elke suite, restaurant, bar en trappenhuis hangen werken, die verzameld zijn in een boek dat in elke suite ligt. Het betreft moderne kunst 'die de kijker verrast en op het verkeerde been zet'. Zoals een wand vol vlinders van de Duitse fotograaf Georg Küttinger, een schilderij in

Bergen: Edvard Grieg Museum

Het Edvard Grieg Museum staat op het terrein van Griegs voormalige villa aan het Nordås-meer en herbergt portretten en parafernalia van deze beroemde Noorse componist. Zelfs een haarlok ontbreekt niet. Dagelijks zijn er muziekuitvoeringen in het bijbehorende concertzaaltje. Edvard Grieg (1843-1907) is onder meer bekend van de *Peer Gynt*-suites.

GRIEGMUSEUM.NO/EN



Concertzaaltje bij het Grieg Museum in Bergen, Noorwegen.



Fun op het water: ribsafari rond het eilandje Heimaey, IJsland.

Reykjavik: Harpa Concert Hall

Reykjavik betekent letterlijk 'rokende baai'. De naam van 's werelds noordelijkste hoofdstad is te danken aan de dampende hotspots. Must sees in Reykjavik zijn de Hallgrímskerk en de beeldentuin met werk van Einar Jónsson. Nog een highlight is concertaal Harpa, een futuristisch glazen bouwwerk aan de haven, waar de schepen prachtig in weerspiegelen.
EN.HARPA.IS



De Harpa Concert Hall in Reykjavik.



Sashimi bij sushibar Sakura.



Entree van het Aziatische restaurant Elements op de MS Europa 2.



Galerie aan boord: Romy Schneider, in 1973 gefotografeerd door Helga Kneidl in Parijs.



MS Europa 2 in de wateren rond IJsland.



Sushibar Sakura op de MS Europa 2.

zwart, wit, zilver en goud van de Deense kunstenaar Tenka Gammelgaard, dat een gedicht van Goethe blijkt te bevatten, en de berkontakten van de Nederlander Frank Bezemer, die ogen als staven waaraan kleurige kralen zijn geregen. We zijn aanwezig bij de opening van de galerie aan boord, waar speciaal tijdens deze cruise exclusieve zwart-witfoto's van beroemdheden als Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Muhammad Ali en Romy Schneider worden geëxposeerd. Gastconservator is een galeriehouder uit Berlijn. Hij betoogt dat het unieke foto's betreft, waarvan de negatieven niet meer bestaan. "Het zijn originele afdrukken, afkomstig van een persagentschap dat ze voor eenma-

lige publicatie aan kranten en tijdschriften uitleende." Na de feestelijke opening is het tijd om te dineren. Elke avond kiezen we voor een ander restaurant. Vandaag is de Italiaan, met kroonluchters van Murano-glas, aan de beurt; voor morgen staat het Aziatische restaurant Elements op onze *wish list*. Van tijd tot tijd zijn er aan boord Caviar Nights, waarbij in vrijwel elk gerecht kaviaar te vinden is. Intussen is ons cruiseschip onderweg naar IJsland en zullen we de Faeröer Eilanden passeren. Morgen zal opnieuw een zeedag zijn. Geen punt, want aan boord is van alles te beleven en 's avonds is er hoogstaand amusement. In het theater is variëteit, waarbij acrobaten in de trapeze han-

gen. En in de swingende, paars verlichte Jazz Club worden evergreens als *The Girl From Ipanema* live ten gehore gebracht.

CHAMPAGNEPROEVERIJ

Het beste moment voor de sauna is vroeg in de morgen, zo vertrouwde een spamedewerkster mij toe. Dus geniet ik in alle vroegte van het zeezicht in de Finse sauna (90 graden) en de Kneipp-baden op dek 5. Ook de relaxruimte kijkt op zee en wat zijn de ligbedden daar fantastisch! Later op de dag is er een kookworkshop in de Miele-keuken van het schip. We leren hoe we sashimi bereiden en crème brûlée maken inclusief het branden van de suiker. 's Middags staat ons een champagneproeverij te wachten, waarbij menige fles de revue passeert. De uiterst gedistingeerde sommelier aan boord geeft uitleg: "Jaarlijks worden in de Champagnestreek 297 miljoen flessen geproduceerd. De meeste champagnes zijn van chardonnay en pinot noir." Geweldig is de 2004 Luminous Vintage van Dom Pérignon, net als de 2006 Grand Vintage Rosé van Moët & Chandon. De meest exclusieve champagne aan boord is een Clos du Mesnil 2000 Vintage voor 970 euro per fles, zo vernemen we. En de oudste champagne op het schip werd in 1998 gebotteld en heeft vijftien jaar gerijpt: een Dom Pérignon Plenitude P2 Deuxième. Nog duizelig van de vele bubbels gaan we door naar het theater, waar een les in schermen wordt gegeven, voor liefhebbers dé kans om de beginselen van deze nobele sport onder de knie te krijgen. De enthousiaste deelnemers proberen elkaar met de degenen te raken. Hun vurige gevechten staan in sterk contrast met de zen-sfeer tijdens het diner in het Aziatische Elements, waar *som tam* het signatuurgerecht is: kreeft op een bedje van wortel en papaja met tamarindesaus.

RIBSAFARI

Intussen naderen we IJsland. De economie daar is *booming*. Naar verluidt zijn er nog nooit zo veel luxe Jeeps verkocht als dit jaar. We meren aan voor de kust van het eilandje Heimaey. Steile rotsen met groene weiden steken uit boven zee, met hier en daar een eenzaam huisje en wat schapen. In juli is het walvisseizoen en

Beste cruiseschip ter wereld

Berlitz Cruise Guide 2016 heeft de MS Europa 2 voor de derde keer uitgeroepen tot 'Beste cruiseschip ter wereld'. De vloot van Hapag-Lloyd Cruises telt vier schepen: de ultra-luxueuze MS Europa en MS Europa 2 en de expeditie-schepen MS Hanseatic en MS Bremen. De eerste pleziercruise van Hapag-Lloyd Cruises was met het legendarische schip Augusta Victoria, 125 jaar geleden.

HL-CRUISES.COM

duiken er orka's op. We gaan met een tender aan land. Daar hijsen we ons in waterdichte pakken, want we nemen deel aan een ribsafari: een tocht met een speedboot met zitplaatsen als motorzadels. We spuiten weg over de golven in de richting van onbewoonde eilandjes, steile rotspartijen en donkere grotten. Telkens als we een grot invaren, minderen we vaart en gaat de volumeknop open, zodat de muziek lekker galmt. "Dit is nog beter dan de Sansibar", roept iemand. Dan weer racen we op topsnelheid over de golven. Ongeveer zo moet een Formule 1-bolide voelen, verbeeld ik me. We halen nu een van de andere speedboten in en 'liggen op P1'. Het lijkt alsof we razendsnel gaan, toch blijkt de snelheid, tot mijn lichte teleurstelling, nog geen 100 kilometer per uur te zijn. Het landschap tijdens deze vaartocht is in elk geval ijzingwekkend mooi en onherbergzaam. Een van de rotsen heeft de vorm van een olifant die zijn slurf in het water steekt. Van een andere rots zegt de bestuurder van de speedboot: "Zien jullie wie dat is? Wayne Rooney die huilt..." Voetbaldwerg IJsland schakelde op het EK Engeland uit en de inwoners kunnen er geen genoeg van krijgen. De laatste avond aan boord van het cruiseschip brengen we door op het topdek met loungezitjes en een whirlpool. We ontmoeten een Nederlands echtpaar dat vlak over de Belgische grens woont. Ze maken al jaren cruises met de Europa 2 en logeren in een Penthouse Suite. Zij zullen mee naar Groenland varen, terwijl wij morgen in Reykjavik van boord gaan. Een groene baan verlicht ineens de hemel. Het noorderlicht! Een mooier afscheid kunnen we ons niet wensen. ▀



De Yacht Club op dek 9: favoriete plek om te ontbijten.



Met volle kracht vooruit tijdens de ribsafari in IJsland.



Blue sky boven Reykjavik, dat aan een warme golfstroom ligt.

SCHIPHOL VIP SERVICE



Je agenda stroomt weer vol met internationale zakelijke afspraken. Nieuwe kansen en mogelijkheden gloren aan de horizon. Laat dan alle bijzaken zo geruisloos en comfortabel mogelijk verlopen.

Geen enkel probleem. De VIP service van Schiphol maakt je reizen efficiënter en luxueuzer. Dat merk je al meteen bij aankomst op Schiphol. Omdat het VIP centre gescheiden is van de terminals, gaat de alledaagse hectiek volledig langs je heen. Terwijl jij je in alle rust ontspant of doorwerkt in een van de privé lounges, worden alle reisformaliteiten voor je geregeld. Daarna word je in stijl naar het vliegtuig gebracht. Deze exclusieve en persoonlijke VIP service is beschikbaar voor zowel aankomst, vertrek als transfer en voor elke luchtvaartmaatschappij op Schiphol.

Gebruik je kostbare tijd goed en ervaar de VIP service van Schiphol zelf. KIJK OP SCHIPHOL.NL/VIPCENTRE VOOR MEER INFORMATIE.