

Van Zermatt naar St. Moritz

Winters sprookje in drie bedrijven

Wie van Zwitserse luxe wil genieten, kan zijn hart ophalen in Zermatt en St. Moritz, twee uiterst fijne skioorden. En het mooie is: Zwitserlands beroemdste trein, de Glacier Express, vervoert je van het ene naar het andere dorp. In stijl uiteraard.

I. Zermatt

Op zoek naar de Matterhorn

Een bordeauxrode paardenkoets brengt ons van het treinstation in Zermatt naar Mont Cervin Palace, een historisch vijfsterrenhotel in de autovrije dorpskern met onder meer een beauty-spa, sauna en zwembad. De skibergering is niet zomaar een ruimte om je ski's te stallen maar een state-of-the-art-lounge-bar. We eten verrukkelijke scampi bij Grill Le Cervin, een van de vier restaurants, en mengen ons vooraf in het feestgedruis van de wekelijkse gastenborrel. Mijn kamer kijkt uit op de Matterhorn. Als ik de volgende morgen uit het raam tuur, is de berg in nevelen gehuld. Hij werd voor het eerst bedwongen in 1865 door de Engelsman Edward Whymper en zijn team.

Wij nemen vandaag de Gornergratbahn naar de skipistes, een trein waar veel skiërs gebruik van maken. De top van de Gornergrat ligt op ruim drieduizend meter. Het begint flink te sneeuwen en de Matterhorn laat zich niet zien. De sneeuwstorm weerhoudt ons er niet van vrolijk de piste af te suizen. 's Middags verkennen we het dorpje Zermatt zelf. We slaan de Hinterdorfstrasse in met zijn historische huisjes en strijken neer bij Harry's Ski Bar in een voormalige koeienstal. Bij bakkerij Fuchs proeven we een Matterhorn van chocola.

We eindigen de middag bij Gees Bar van Gerwin Veltink, alom bekend als Gee. Deze Nederlander ging ooit op vakantie naar Zermatt en besloot er te blijven. Zijn carrière als ingenieur in Nederland verruilde hij zonder pardon voor een baan als garderobejongen in Zermatt. Inmiddels is hij clubeigenaar. Hij nam The Snowboat over, een bar die werd ingericht door de plaatselijke designer Heinz Julen. Daarna startte hij Gees Bar en in 2015 opende hij ook nog nachtclub Cuckoo. Gee: 'Zermatt is heel internationaal en *easy going*, dat trekt me. Het is *high-end*, maar geen *show-off*. Grote auto's kunnen er niet eens komen, haha.' Hoe internationaal Zermatt is, merken we tijdens het diner bij Myoko, het Japanse restaurant van hotel Mont Cervin. De gasten komen uit alle windstreken. Zittend aan de sushibar zien we Japanners razendsnel sushi in elkaar knutselen. Dan komt er een plaatsje vrij aan de teppanyaki-tafel, waar een chef jongleert met messen en peperbussen, terwijl hij op de gloeiendhete plaat verrukkelijke gerechten van vis, wagyurund en lamsvlees voor ons bereidt.



Linkerpagina: uitzicht op St. Moritz vanaf de berg Muottas Muragl. Deze pagina, v.l.n.r.: trein naar de skipistes op de Gornergrat; winkelstraat; Harry's Ski Bar; tijd voor de après-ski (alles in Zermatt).



Als ik uit het raam kijk, is hij er opeens in volle glorie: de Matterhorn!



Helemaal boven: uitzicht op hotel Mont Cervin Palace in hartje Zermatt. Links: modern chalet. Boven: state-of-the-art kleedruimte in Mont Cervin Palace.



Met de klok mee: de Matterhorn; de Glacier Express; ligstoelen op de Muottas Muragl; bewegwijzering in St. Moritz; op de lange latten.



II. GLACIER EXPRESS *Per luxetrein door de sneeuw*

Als ik de volgende morgen weer uit het raam kijk, is hij er opeens in volle glorie: de Matterhorn! De 4478 meter hoge berg vormt een perfecte piramide. De hemel is nu strakblauw en de top gloeit goudoranje in de zon. We stappen vandaag op de Glacier Express. Deze luxetrein bestaat sinds 1930 en rijdt van Zermatt in de regio Wallis naar St. Moritz in de regio Graubünden. Het traject telt 291 bruggen en 91 tunnels. Vanuit onze eersteklascoupé in de panoramawagon trekken sprookjesachtige winterlandschappen voorbij. We zijn er stil van. De treinreis duurt zo'n acht uur, maar de tijd vliegt voorbij. Bij het dorp Oberwald kijken we op kilometerslange langlaufpaden. Ook passeren we het dorp Andermatt, dat sterk in opkomst is als winter- en zomerbestemming. Steeds meer tophotels strijken er neer. Na Andermatt klimt de trein steil omhoog. Op dat moment krijgen we een drieganglunch geserveerd en de messen en vorken op de mintgroene tafellakens beginnen vervaarlijk te schuiven. We rijden over de Oberalppas op ruim tweeduizend meter hoogte en zien Andermatt in de diepte liggen. Het is misschien wel het spectaculairste deel van de route. In Disentis/Mustér, een kloosterdorp, kunnen we een halfuur de benen strekken. We vervolgen de reis door het dal waar de Rijn nog als smal riviertje stroomt en komen door de imposante Rijnkloof. Via Chur, de hoofdstad van kanton Graubünden, komen we in het plaatsje Filisur, waar sommige passagiers overstappen op de trein naar Davos. De Glacier Express maakt nog wat scherpe bochten voor we in St. Moritz zijn, in de Engadinvallei.



Schitterend uitzicht vanuit de Glacier Express.

III. ST. MORITZ *Logeren in een sprookjespaleis*

Dat St. Moritz is uitgegroeid tot mondaine wintersportplaats is te danken aan een zekere Johannes Badrutt. In 1856 nam deze Badrutt er Pension Faller over, de voorloper van het huidige Kulm Hotel. Tot dan toe was het dorpje vooral een kuurbestemming. Al in 1466 voor Christus werden er warmwaterbronnen ontdekt. Hotelier Badrutt daagde zijn Engelse zomergasten uit om ook in de winter te blijven. Hij wedde dat ze zich ook dan niet zouden vervelen en van de zon konden genieten. Zo niet, dan kregen ze hun geld terug. De Engelsen namen de weddenschap aan en vermaakten zich uitstekend in de sneeuw. Het wintertoerisme was geboren! Het hotel van Johannes Badrutt maakt nog altijd deel uit van het Kulm Hotel, dat in de loop der jaren flink werd uitgebreid. Moderne kunst geeft het paleisachtige hotel een eigentijdse touch. In de sigarenlounge hangen portretten van Miles Davis, Warhol siert een van de bars en in de luisterrijke lobby prijkt naast de vleugel een Micky Mouse-beeld. We dineren in het Grand Restaurant: een balzaal met kroonluchters én de allereerste plek in Zwitserland waar elektrisch licht was. De innovatieve Badrutt had zich laten inspireren door de wereldtentoonstelling in Parijs.

Ook vandaag de dag is vernieuwing het toverwoord. In de modernste kamers is parasoldennenhout gebruikt dat de bloeddruk zou verlagen en voor een betere nachtrust zorgt. Inderdaad slaap ik als een roos in de suite die uitkijkt op het bevroren meer. Wat moet het een spektakel zijn om een van de White Turf polowedstrijden en paardenraces bij te wonen die daar in februari worden gehouden! Na een geweldig ontbijtbuffet nemen we het bergtreintje naar Muottas Muragl. Op de top van deze berg staan ligstoelen. Wat een uitzicht! Overal besneeuwde toppen en in het dal St. Moritz in miniatuur. We zijn op 2456 meter hoogte. Op deze berg zijn geen skipistes, wel is er een sleebaan. St. Moritz telt vijf skigebieden, waarvan Corviglia Mountain het centraalst is. Eenmaal terug in het dorp lunchen we bij Post Haus. En dan is het tijd om te shoppen, want in St. Moritz is dat een must! Tegenover het Kulm zit een Prada-winkel en aan de Via Serlas bevinden zich toplabels als Trois Pommes en Michael Kors. Onze favoriete winkel ligt echter meer uit de route. Het is Puroelemento. Bijna alles in deze zaak is van natuurlijke materialen: zijden dekens uit Mongolië, truien van zeewier uit Italië en kaarsen uit Bern met vanillegeur. In de moderne spa van Kulm Hotel is het vervolgens fijn bijkomen. We bubbelen in het buitenbad, zweten in de sauna en relaxen op de waterbedden. *Man soll das Leben genießen!*

Met de klok mee: de spa van het Kulm Hotel; winklend publiek; portret van Audrey Hepburn in de etalage van lingeeriaak Kriemler (alles in St. Moritz).



Vanuit onze eerste-
klascoupé trekt het
winterlandschap voorbij.
We zijn er stil van



De fraaie lobbybar van het Kulm Hotel.



Boven en rechts: een kamer en Micky Mouse-beeld in het Kulm Hotel.



ELEGANCE travel wintersport



LOUIS VUITTON



ST. MORITZ WELCOMES YOU!

Links: de etalage van Louis Vuitton in St. Moritz, en het embleem van 150 jaar wintertoerisme in St. Moritz bij patissier Hauser.



ZERMATT LOGEREN

■ **Mont Cervin Palace** Gastvrij vijfsterrenhotel in hartje Zermatt, met comfortabele kamers in moderne en traditionele stijl (deels met uitzicht op de Matterhorn), een spa, fantastisch zwembad en vier toprestaurants. seilerhotels.ch

DOEN

■ **Skiën** In Zermatt zijn alle pistes met elkaar verbonden en je kunt zelfs skiën naar Aosta in Italië. Skiën kan het hele jaar: in de winter is er 360 kilometer aan pistes, in de zomer 21 kilometer.

■ **Matterhorn Museum Zermatlantis** Dit museum bevindt zich letterlijk onder het dorpsplein. Alles over de historie van de beklimming van de Matterhorn. zermatt.ch/museum

SHOPPEN

■ **Jetset** Hippe skimodewinkel naast hotel Mont Cervin Palace. jetset.ch

■ **Bogner** Sportmode in een chalet aan het dorpsplein. Ook in St. Moritz is een vestiging. bogner.com

■ **Buckles & Belts** Kies een leersoort – van krokodil tot struisvogel – en een bijpassende gesp, en je hebt een riem naar wens. bucklesbelts.com

■ **Heinz Julen Shop** Kunstenaar en interieurontwerper Heinz Julen ontwerpt lampen en meubels in een onmiskenbare eigen stijl. heinzjulen.com

■ **Fuchs** Deze bakkerij maakt Matterhorns van chocola. Haar voedzame Bergführerbrot werd bekroond en is ideaal voor een wandeling. fuchs-zermatt.ch

BARS & RESTAURANTS

■ **Harry's Ski Bar** Open sinds 2015 en *the place to be* voor après-ski in een mooi interieur. matterhornlodge.ch

■ **Gees Bar & Brasserie** De Nederlander Gerwin Veltink alias Gee runt een bar en opende in 2015 nachtclub The Cuckoo Club. zermattgees.com en zermattcuckooclub.com

■ **Snowboat Yacht Club** Dit door Heinz Julen ontworpen etablissement wordt ook gerund door Gee. Snowboat is een café met dakterras, Yacht Club het restaurant in het souterrain. zermattsnowboat.com

■ **Vernissage** Topchef Ivo Adam zet zijn gasten elke avond een verrassingsmenu voor. Je kunt aangeven welke ingrediënten je liever niet eet. backstagehotel.ch

■ **Myoko** Japans teppanyaki-restaurant en sushibar behorend bij hotel Mont Cervin Palace. Hier eten is een festijn. seilerhotels.ch

ST. MORITZ

■ **Snow Polo World Cup** 29-31 januari. snowpolo-stmoritz.com

■ **White Turf International Horse Races** 7, 14 en 21 februari. whiteturf.ch

■ **Kulm Hotel St. Moritz** Vijfsterrenhotel met indrukwekkende historie; het wintertoerisme begon hier ruim 150 jaar geleden. Kulm oogt als een paleis in Sisi-sfeer met kroonluchters en balzalen, maar gaat met zijn tijd mee. Zo is de moderne spa een aanwinst. kulm.com

DOEN

■ **Skiën** Corviglia Mountain met brede pistes is het centraalste skigebied. In 2017 vinden in St. Moritz de wereldkampioenschappen alpineskiën plaats. stmoritz2017.ch

■ **Yoga on snow:** Piste Paradiso op Corviglia Mountain is de enige yogapiste ter wereld. Tijdens de afdaling doe je yogaoefeningen op ski's samen met een yogalerares. suvretta-sports.ch

■ Schlittelbahn Muottas Muragl

Huur een slee en suis naar beneden over het bochtige traject. engadin.stmoritz.ch

■ **Segantini Museum** Giovanni Segantini (1858-1899) staat vooral bekend om zijn schilderijen van het Zwitserse berglandschap. segantini-museum.ch

SHOPPEN

■ **Puroelemento** Prachtige winkel met geurkaarsen, sieraden, kleding en beddengoed, alles puur natuur en van de hoogste kwaliteit. puroelemento.com

■ **Trois Pommes** Het bekende mode- en tassenmerk zetel in een monumentaal pand in de mooiste winkelstraat van St. Moritz: Via Serlas. troispommes.ch

■ **Kriemler** Lingeriezaak die opvalt door het popart-portret van Audrey Hepburn in de etalage van de lokale kunstenaar Max Reiser. kriemler-stmoritz.ch

■ **Hanselmann** Achter de mooie gevel schuilt een confiserie die originele versnaperingen fabriceert, zoals bobsleetjes van chocola. hanselmann.ch

■ **Hauser** Proef hier de Engadiner notentaart – een regionale specialiteit – en chocolade van fairtrade-cacao uit Bolivia. hotelhauser.ch

■ **Glattfelder** Koffie, thee en kaviaar van de beste kwaliteit. glattfelder.ch

BARS & RESTAURANTS

■ **Quattro Bar** Hippe bar aan de piste op Corviglia Mountain op 2486 meter. Winnaar van de Red Dot Design Award 2014. mathisfood.ch

■ **Post Haus** Pizzeria, restaurant en nachtclub onder één dak. De mooi gestylde pizzeria is een uitstekend lunchadres. posthaus.ch

■ **Hatecke** Koffiecorner annex lunchroom achter de winkel van Moncler. Tip: de Citroengrassoep. hatecke.ch

■ **Le Lapin Bleu** Uitstekend restaurant met klassieke kaart en traditioneel interieur. Proef de risotto met asperges! steffani.ch ■

Ook naar Zwitserland?

■ **Swiss** vliegt vier keer per dag van Amsterdam naar Zürich en vice versa. swiss.com

■ **Glacier Express** Deze legendarische panoramatrein legt dagelijks het traject af tussen Zermatt en St. Moritz en omgekeerd. glacierexpress.ch

■ **Websites** myswitzerland.com, rhb.ch, zermatt.ch, engadin.stmoritz.ch en swisstravelsystem.com