



NEW LIFE NEWS 15.2

oktober 2019

secretariaat

Hillenaarlaan 7

2241 JW Wassenaar

secretaris@anewlifesrilanka.nl

www.anewlifesrilanka.nl

ANBI erkend RSIN 81426803



Roland de Schepper geeft via dochter Joline de laptop door aan Christien Duhoux-Rueb en de laptop komt uiteindelijk in Sri Lanka terecht

In dit nummer:

voorwoord :donateur, is dat niet iets van vroeger?

2

een schat aan informatie

3

werkbezoek 2019

3

stoelen, sponsorclicks en rugzakken

8

Denkt u aan uw donatie voor 2019

Bezoek onze website: www.anewlifesrilanka.nl

Iets bestellen via internet? Doe dat via sponsorkliks.nl (zie blz 8)

Donateur, is dat niet iets van vroeger?

De kranten stonden er bol van: een nieuw onderzoek wees uit, dat 'de Goede Doelen' in snel tempo sponsors en donateurs verliezen. Ook in de vrijwilligerssector vallen gaten die niet meer of slechts met moeite worden opgevuld. Waar ligt dat dan wel aan? Zijn mensen minder betrokken op hun medemensen? Is het de financiële crisis? Of ... Het onderzoek moest opheldering brengen.

'De tijdgeest', wist de één te vertellen. 'Mensen willen zich niet meer binden aan een langdurig project of langdurige bezigheid. Mede onder invloed van sociale media springen mensen van onderwerp naar onderwerp, ze kunnen zich niet lang concentreren en raken snel verveeld, dus hup! op zoek naar iets nieuws'. 'Nee', wist een ander onderzoek, 'mensen zijn uitgekeken op Goede Doelen, deels door slechte publiciteit over fraude en echte of vermoede strijkstokken, deels door onduidelijkheid over wat er met 'hun' geld gedaan wordt, deels omdat ze zelf ook wel eens een Goed Doel willen zijn, deels vanwege het gevoel dat er nooit een eind aan komt aan armoede en kansloosheid, aan natuurrampen en oorlogen, deels omdat ze denken dat hun kleine bijdrage tóch niets helpt'. Kortom, redenen en oorzaken te over en waarschijnlijk is het van alles een beetje, dus gooiën de Goede Doelen het nu over een andere boeg: sponsoractiviteiten zoals een sponsorloop of een sponsorzwemwedstrijd. Daarvoor is makkelijk reclame te maken, het is een kortlopend project en het is weer eens iets anders. Mensen zijn dan ook lekker in beweging en dat is goed voor hen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: het Goede Doel krijgt publiciteit en geld én de mensen werken aan hun gezondheid.

En inderdaad, ook A New Life verliest meer schrijffouders, donateurs en sponsors dan er bij komen, dus misschien moeten we ook een voorleesestafette, een sjaal-brei-competitie, een origami-vouw-zo-snel-je-kunt event of een vuilnisopruimmarathon organiseren. Zeg eens eerlijk: zou u eraan meedoen of zelfs maar komen kijken? Daarom gaan we voorlopig toch maar op de oude voet verder en misschien kunt u een heel klein tandje bijzetten door anderen enthousiast te maken. De kinderen hebben onze hulp nog steeds nodig – gewoon omdat er weer nieuwe kinderen komen. Alle kinderen die nu in onze projecten meedoen hebben ter ere van het lustrum een rugzak gekregen voor hun schoolspullen, hoogst persoonlijk gebracht door onze penningmeester. Lees dus vooral het verslag van zijn werkbezoek.

Ons lustrumproject in de Ashram in Kattankudy – een noodzakelijk en zeer gewenst irrigatieproject – gaat binnenkort van start en we willen graag in het schooltje van Sr Pushparani tafels en stoeltjes zetten – naast onze gebruikelijke activiteiten. Donateurs – is zeker niets van vroeger, maar van nu en van u!

Christien Duhoux-Rueb, voorzitter

Een schat aan informatie

De voorzitter van A New Life kwam bij het opnieuw organiseren van haar boekenkast een lijst met publicaties over Sri Lanka en India tegen. Deze lijst is in 2006 door Wil Buitenman-Zwitsers opgesteld. In haar voorwoord vertelt Wil dat ze meer over Sri Lanka wilde weten, nadat ze schrijfouder werd en ook nog eens contactpersoon voor verschillende tehuizen en kloosters. In haar zoektocht naar materiaal stuitte zij op verschillende titels. In 24 jaar tijd verzamelde ze 281 titels! De lijst is uiteraard niet volledig en sommige boeken zullen niet meer, of in elk geval lastig, te verkrijgen zijn, maar het is een indrukwekkende lijst.

Op de lijst staan brochures, reisboeken, kinderboeken, artikelen, romans en boeken over de geschiedenis, religieuze en culturele tradities. Maar er zijn ook columns (geschreven door Françoise Tiel), medische boeken, fotoboeken en sprookjesboeken. En bijna elke titel is voorzien van een ISBN-nummer en een prijs (vaak nog in guldens). Mocht u bedenken dat u eens meer over Sri Lanka zou willen weten: de lijst ligt bij de secretaris thuis (zie voor telefoon, adres en e-mail gegevens op het voorblad van deze nieuwsbrief).

Corine Duhoux, secretaris

Werkbezoek 2019 door Jan van der Kolk (contactpersoon Lunugala) en Rien van Beekhoven (contactpersoon Kattankudy en penningmeester)



Op donderdag 19 september komen Jan en ik aan op het vliegveld van Colombo. Het is 9.30 in de ochtend, en in de klamme hitte van het regenseizoen zien we al snel Kumara, onze gids, chauffeur en vertaler

staan. We hebben intussen een kleine 9000 km (met tussenstop in Dubai) gevlogen. Nu hebben we nog 5 uur te rijden voor we arriveren in Bandarawela, ons eerste reisdoel. De tocht is prachtig, door het midden van het land naar het heuvelachtige centrum. Aangekomen in Bandarawela, heeft zr. Rosalind met de lunch op ons gewacht.

Hierna komt de verrassing: voor iedereen vanwege het 15-jarig bestaan van ANL een stevige zwarte rugtas met in groen-wit het logo van ANL erop! Je merkt dat de meisjes niet vaak wat krijgen, zo blij als ze zijn. Dan sturen we Kumara op pad om voor iedereen een ijsje te kopen. Daarna naar het centrum om voor de 2 laptops, een schenking van een IT bedrijf in Nederland, aansluitmateriaal voor SL te kopen. Dat lukt niet meer voor het donker is.



Jan v.d. Kolk (midden) en Rien v. Beekhoven(rechts) op werkbezoek

De volgende morgen gaan we terug naar zr. Rosalind, die om gezondheidsredenen niet meer overgeplaatst wordt en in het koele bergklimaat van Bandarawela mag blijven. We bekijken een vorig project, een ondergronds waterreservoir van 80.000 liter dat zich vult met regenwater van de daken. Het bassin raakt niet vol, want er ontbreekt 1/3 deel van de dakgoot, zodat maar een deel van het dakwater het bassin bereikt.

Intussen hebben we het kostenplaatje voor herstel binnen en laten we dit snel repareren. Verder is er nog een lekkend dak en een vervallen omheining waardoor zwerfhonden het terrein binnenkomen. Dat nemen we mee om over mogelijke reparatie te beslissen.



Dan door naar Lunugala waar we traditioneel worden verwelkomd, met slingers, een rode stip op ons voorhoofd en zang en dans door zr. Thevanesam en de kinderen die hier tussen de 4 en 12 jaar oud zijn. Na een onderhoud met 3 van de 4 door ons betaalde leraressen en met de 3 zusters tijdens de lunch, biedt Jan van de Kolk een grote serie Engelse lesboeken aan geschonken door de Aloysiusschool in Amersfoort, bij elkaar zo'n 35 kg! en de laptop en de printer die door hem geïnstalleerd worden. De zusters zijn erg blij met de boeken en de laptop.



Jan van der Kolk overhandigt lesmateriaal in Lunugala

Hier zijn geen vragen over speciale projecten of onderhoud, maar ik zie dat de omheining van de kinderspeelplaats deels uit gevaarlijk scherp uitstekende golfplaten bestaat. Hieraan gaan we ook aandacht besteden. De volgende ochtend scheiden de wegen van Jan en mij. Hij gaat per trein, auto en tuktuk terug naar Colombo. Ik ga door naar zr. Joyce Mary in Akkaraipattu.

In Akkaraipattu had contactpersoon en voorzitter Christien een aanvraag van naaimachines voor 2 meisjes via een microkrediet regeling georganiseerd, maar helaas waren de meisjes beide al uit het huis vertrokken. Dan maar de rugtassen uitgedeeld. In dit nieuwe gebouw van na de tsunami zijn geen onderhoud- of vernieuwingsvragen.

Dus óp naar Kattankudy aan de oostkust grenzend aan Batticaloa, een badplaats in opkomst, waar helaas op 1e Paasdag dit jaar in de volle kerk tijdens de mis een terrorist zichzelf opblies en 30 mensen, waaronder 16 kinderen de dood injoeg.

Toch is er na een maand van achterdocht nu niets meer te merken van vijandschap, aldus zr. Helen die al jaren de Jeevenanda Ashram onder haar hoede heeft. Overigens, ik reisde 1550 km door Sri Lanka en stuitte slechts één keer op een roadblock (wegversperring) door het leger, waarbij alleen de papieren van chauffeur Kumara werden gecontroleerd. Bij zr. Helen maken de meisjes, die daar vooral door de kinderbescherming worden geplaatst, het goed. Hier is ons jubileumproject, de irrigatie van een nieuw aan te leggen groente- en fruittuin, een belangrijk item. Zr. Helen laat zien, dat de vorige moestuin door steeds groter wordende palmbomen te veel in de schaduw is komen te liggen. Het nieuwe stuk grond van 80x80 m is vlak en heeft geen bomen. Water is er genoeg in een bron op 120 meter afstand.



Al eerder vroegen we offertes en 3 verschillende bedrijven, voor resp. de pomp, leidingen en 8 grote sproeiers, kunnen het project voor € 1.027,-

uitvoeren. Wel willen we er een afsluitbaar pomphok laten metselen om zo beschadiging of diefstal te voorkomen.

Dan een door miscommunicatie vertraagd project: de uitbreiding van de varkensstal. Hiervan staat de ruwbouw, voor de afbouw is nog € 1.100,- nodig. De Ashram blijkt jaarlijks met de varkensfokkerij € 3.100,- te verdienen. Daarvan moet het salaris van varkenshouder Vitor en het voer af, maar dat is een klein percentage. De rest komt de Ashram ten goede. Het lijkt ons toch een goede investering, hoewel hier natuurlijk niet direct extra onderwijs van betaald wordt.

Momenteel zijn er 38 meisjes. Recent 3 nieuwkomers. Doordat vooral de kinderbescherming de toelating regelt is er soms sprake van een kort verblijf en kan een meisje snel weer naar huis als de omstandigheden daar verbeterd zijn.

De gezondheid van Sr. Helen is weer goed, die van haar rechterhand Mrs. Stanislaus, door de meisjes Ama (= oma) genoemd, is uitstekend.

Zondagmiddag noordwaarts richting Jaffna en na een overnachting halverwege, maandagmorgen door naar Carmel Ahai Aham in Thalayaddy, 45 km ten zuiden van Jaffna, de noordelijkste stad van Sri Lanka. Daar staat sinds begin dit jaar een gloednieuw convent met een kleine kapel, 4 kamers voor de zusters, een keuken, kantoor en grote hal, waar naschools onderwijs wordt gegeven aan kinderen van alle gezindten. De moslimkinderen bleven na de aanslag weg, maar komen nu langzamerhand weer. De zusters geven hier zelf het onderwijs in Singalees, Engels, wiskunde, natuurwetenschappen en cultuur. De ruïne van het vorige klooster staat 300 meter van de vloedlijn en werd door de tsunami zwaar beschadigd. Het nieuwe staat 2 km uit de kust en daar durven de dorpeelingen, vooral vissers, weer te bouwen.

In de ruime voorhal staan 4 stoelen voor de zusters, de kinderen zitten, met boeken en schriften, op de grond. De zuster die hier regeert is een oude bekende, zr. Pushparani. Zij vroeg ons haar te helpen bij de aanschaf van 32 stoelen en 8 tafels tezamen ongeveer € 330,-.

Verder wordt er in 4 'substations' lesgegeven, voorhallen van kerken in de omgeving (tot 15 km afstand). Dit onderwijs wordt door vrijwilligers gegeven, maar als die verhinderd zijn, wordt een bromfiets gestuurd waarop de zuster zich in amazonezit vastklampt aan de stang. Alleen als het hard regent wordt een tuktuk gehuurd.

De voortuin is mooi ingeplant en zal in korte tijd een tropische bloemenpracht geven. De zusters sproeien zelf in de droge tijd. Behalve zr. Pushparani, wonen er zr. Wilma(76), zr. Mary Sayanti (65?) en de jongste zr. Florida (30).

's Avonds geslapen in Jaffna en de volgende dag naar Negombo, in de buurt van vliegveld. De volgende morgen via Dubai weer op huis aan.

Rien van Beekhoven, penningmeester

Stoelendans

In het schooltje van Sr Pushparani zitten de kinderen op de grond. Dat kan beter! Voor € 5,- sponsort u een stoel, voor € 22,- een tafel. Er is al geld binnengekomen voor 18 stoelen, dus ... en dan hoef ik de zin toch niet af te maken? Ieder kind een eigen stoel, zodat ze geen stoelendans hoeven te doen om een plekje te krijgen. Als iedereen één stoel doneert of een (gedeelte van een tafel) zijn we er: voorop dit nummer staan onze bankgegevens.

Sponsorkliks

Als u wel eens iets koopt via internet – en dan kan een boek zijn of een vliegreis en alles wat daar tussen zit – dan loont het om dat te doen via sponsorkliks (www.sponsorkliks.com) en dan te cliken op A New Life. Daarna zoekt u het bedrijf dat u wilt hebben en doet uw bestelling. Het kost u evenveel als rechtstreeks, maar het levert ons geld op, want wij krijgen een percentage van de aankoopprijs en dat is mooi meegenomen – en wie weet: weer een stoel of tafel erbij!

Rugzakken



Dit is 'em dan: de rugzak die wij samen gegeven hebben aan 'onze' kinderen in Bandarawela, Lunugala, Akkaraipattu, Kattankudy en Thalayaddy. Hij heeft twee vakken, een voorvak en een hoofdvak, kan tegen een stootje en gaat dus jaren mee. En ongeveer 350 kinderen gelukkig!