

# WIL JE MET MIJ RUILEN?

Waarom filosoferen? Het bevordert de taalvaardigheid, de woordenschat, kinderen leren beargumenteren, het verwoorden van hun gedachten, leren reflecteren en begrip hebben voor elkaar.

Tip: print deze kaart dubbelzijdig uit en knip onderstaande kaarten los en lamineer deze.

'Wil je met mij ruilen?'  
vraagt het rupsje.

Er wordt weleens gezegd:  
'Van ruilen komt huilen'.  
Wat zou daarmee bedoeld  
kunnen worden?

In het prentenboek  
praten de dieren met elkaar.

Zouden dieren in het echt  
ook kunnen denken?

Aan het eind van het verhaal  
'Wil je met mij ruilen'  
legt de kolibrievlinder een  
rupsenei. Wat zal hieruit  
kunnen komen?

Het rupsje droomt ervan  
om net zo te zijn als  
de kolibrie.

Heb jij ook dromen over wat  
je graag wilt worden of over  
wie je graag wilt zijn?

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

# WIL JE MET MIJ RUILEN?

Waarom filosoferen? Het bevordert de taalvaardigheid, de woordenschat, kinderen leren beargumenteren, het verwoorden van hun gedachten, leren reflecteren en begrip hebben voor elkaar.

Tip: print deze kaart dubbelzijdig uit en knip onderstaande kaarten los en lamineer deze.

Bestaat er in het dierenrijk  
ook zoiets als 'familie'?

Veranderen alle rupsen  
later in een vlinder?

Zijn er ook dieren die net  
als de rups veranderen  
van uiterlijk?

En mensen?

Als jij iets mocht ruilen met  
een dier, welk dier zou  
je dan kiezen en wat zou  
je dan willen ruilen?

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

# WIL JE MET MIJ RUILEN?

Waarom filosoferen? Het bevordert de taalvaardigheid, de woordenschat, kinderen leren beargumenteren, het verwoorden van hun gedachten, leren reflecteren en begrip hebben voor elkaar.

Tip: print deze kaart dubbelzijdig uit en knip onderstaande kaarten los en lamineer deze.

Zou een rups weten dat  
ze later een vlinder wordt?

En als ze dan verandert in  
een vlinder zou ze dan nog  
weten dat ze vroeger een  
rups was?

Kan iets ruilen met elkaar  
ook duurzaam zijn?

Kun jij een voorbeeld  
bedenken?

'Worden wie je bent'

Hoe zou je dit kunnen  
vertalen naar het rupsje in  
het prentenboek? Veranderde  
het rupsje in wie ze was?

Als een rups een vlinder  
wordt, zou er dan nog  
een stukje rups  
in de vlinder zitten?

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

# WIL JE MET MIJ RUILEN?

Waarom filosoferen? Het bevordert de taalvaardigheid, de woordenschat, kinderen leren beargumenteren, het verwoorden van hun gedachten, leren reflecteren en begrip hebben voor elkaar.

Tip: print deze kaart dubbelzijdig uit en knip onderstaande kaarten los en lamineer deze.

'Worden wie je bent'  
hoe zou je dit kunnen  
vertalen naar jezelf?

Mag en kan iedereen  
zichzelf zijn en worden?

Om te worden zoals de  
kolibrie wilde het rupsje  
ruilen met de dieren die ze  
ontmoette. Zijn er nog  
andere manieren waarop  
het rupsje haar doel had  
kunnen bereiken?

Het rupsje veranderde  
van uiterlijk.

Kun je van binnen ook  
veranderen?

Als jij zou mogen ruilen  
met iemand van jouw klas,  
met wie zou je dan willen  
ruilen en waarom?

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**

**WIL JE MET  
MIJ RUILEN?**