

Logikwis: een ongewone straat



In een bijzondere straat staan acht prachtige woningen. In deze woningen wonen acht kinderen die altijd in raadsels spreken. Als je hen zou vragen waar ze wonen, zouden ze het volgende vertellen:

Tim: Linde woont in het groene huis, drie huizen van mij vandaan.

Sara: Ik woon in het paarse huis naast Pim.

Pim: Ik woon tussen twee meiden.

Anna: Mijn huis is blauw, net als het huis van Tim.

Inge: Ik woon tussen het gele en blauwe huis naast Thomas.

Ben: Ik heb maar één buurman, en dat is Tim.

Kun je erachter komen wie waar woont? Schrijf de namen in de bordjes boven de huizen.

De oplossing

