

Wist je dat....

Een indiaan nooit zelf een veer opraapt?

Een veer kreeg je als beloning voor een prestatie. Je moest hem zichtbaar dragen.

Een dappere indiaan kon in de loop der jaren een indrukwekkende tooi opbouwen.

