

Waarom Nederland in 1990 geen wereldkampioen werd

Weet u zo nog of Nederland weleens als (top) favoriet naar een WK afreisde? Even denken en waarschijnlijk komt u op 1990. We waren al Europees kampioen en met sterren als Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman en Hans van Breukelen moest het in Italië dan eindelijk maar eens gebeuren. Het werd een echec met een grote E, waarbij vooral de uitspraak van bondscoach Leo Beenhakker dat er slechts 25 procent naar buiten was gekomen is blijven hangen.

Enigszins sceptisch lees ik de achterflap, waar auteur John Swelsen belooft de verholde en gekleurde waarheden te onthullen. Gekleurd door de belangen van journalisten, stafleden en spelers. Onthullen is misschien niet het juiste woord, maar het boek geeft door de volledigheid en fijne schrijfstijl minimaal een onthutsend beeld van de spelletjes rond Oranje.

U weet vast nog wel dat er veel gedonder was over het aanstellen van de bondscoach, de spelers wilden Johan Cruyff en kregen Leo Beenhakker. Een beslissing die op het conto kwam van Rinus Michels. Diezelfde Michels die jaren eerder Kees Rijvers had gewipt als bondscoach met hulp van onder anderen Beenhakker. Verdorie, eigenlijk had Rijvers in 1988 op de bank moeten zitten, bedenk je je dan. Het is het eerste van vele niet eens zo nieuwe inzichten, maar bovenal een opmaat naar een uitgebreide en fijne reconstructie van een trip die leest als een aflevering van *FC Knudde gaat naar het WK*.

Freek de Jonge, Ted Troost, Youp van 't Hek, vele vriendinnen en vrouwen lopen dwars door het verhaal en het WK van dertig jaar geleden heen. Vrijwel iedere speler heeft wel ergens een column en iedere krant een kamp. Pro-Gullit, pro-Beenhakker, pro-Michels. Het is maar net welke krant u las. Tal van iconische sportjournalisten zoals Kees Jansma, Jack van Gelder en Johan Derksen spelen een enorme rol in de soap waarin Beenhakker als 'B-acteur met macho act en geföhnde haren', wordt bestempeld.

Swelsen heeft een verrassend lekker boek neergezet. Ideaal voor een middagje zwembad, maar ook relevant omdat je na het boek ook echt een antwoord hebt op waarom Nederland in 1990 geen kampioen werd. Kleine kater gegarandeerd. **LI**

