

Wimmetje

IS MOEDIG



Link naar mijn gratis liedje plus de zangtekst en
gitaarakkoorden in het boek!

ISBN 9789492520050



Download mijn gratis liedje

Download mijn gratis liedje:

<https://forloveonlypublishing.com/webshop>

Of stuur een e-mail naar email@forloveonlypublishing.com

Colophon

ISBN: 978 94 92520 05 0

1e druk 2020

© Aart Beunderman, Neil Wilkinson-Cave, Wim Beunderman

Exemplaren te bestellen rechtstreeks bij de uitgeverij:

For Love Only Publishing

<https://forloveonlypublishing.com>

Deze uitgave is mede tot stand gebracht door:

Aart Beunderman, Neil Wilkinson-Cave, Monique Mensink,
Richard Zuur en Wim Beunderman.

Auteurs:

Aart Beunderman: Muziek

Neil Wilkinson-Cave: Illustraties en ontwerp

Wim Beunderman: Tekst

Alle materialen die in dit boek verwerkt zijn, zijn diervriendelijk en milieuvriendelijk.

Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en de uitgeverij.

Wimmetje

IS MOEDIG

Een verhaal in woord, beeld en geluid

Aart Beunderman
Neil Wilkinson-Cave
Wim Beunderman





Diep in het bos was het donker. Heel voorzichtig stak Wimmetje zijn kopje opzij vanachter de eik. Hij snuffelde wat aan de koude herfstlucht, zoals wilde zwijnen dat doen. Hij wou zeker zijn dat het veilig was om verder te lopen. Maar Wimmetje bleef staan. Hij zette geen stap vooruit. Wimmetje was bang.

Net op dat moment kwam Rodney de raaf aan vliegen en landde op een enorme tak die vlak boven Wimmetje's hoofd hing. De grote vogel sloot zijn vleugels en hing voorover. Door zijn zwarte, glanzende verenpak zag hij er streng uit.

“Kwaah, kwaah!” kraaide hij hees.

Wimmetje schrok van Rodney. Hij had hier niemand anders verwacht.

“Wat is er, Wimmetje?” vroeg Rodney plagend. “Ben je bang?”

“Ja,” gaf Wimmetje blozend toe.

Hij schaamde zich dat hij bang was. Ineens voelde hij iets op zijn hoofd vallen. Hij schrok en rende er krijsend vandoor. Rodney lachte hem uit. Hij vond het grappig dat hij Wimmetje had laten schrikken door een eikeltje op zijn hoofd te laten vallen.

