



1 Daarom dan, laten ook wij, **nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben**, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, **en met volharding de wedloop lopen**, die voor ons ligt. 2 Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Hebreeën 12:1-2

Geliefde broeders en zusters,

De woorden die hierboven staan komen uit Hebreeën 12. In het hoofdstuk ervoor, Hebreeën 11, gaat het over de **geloofsgetuigen**. Wij vinden in dat hoofdstuk een opsomming van mensen die door het geloof beslissingen namen, beginnende bij Abel en eindigende bij de profeten. Het vertelt de verhalen van mensen die door het geloof buitengewone levensomstandigheden hebben doorstaan en overwonnen, ten behoeve van het koninkrijk van Elohim. Zo lezen wij in de laatste verzen...

Hebreeën 11:36-38

36 Anderen weder hebben **hoon** en **geselslagen** verduurd, daarenboven nog **boeien** en **gevangenschap**. 37 Zij zijn **gestenigd**, op **zware proef** gesteld, **doormidden gezaagd**, met het **zwaard vermoord**; zij hebben **rondgezworven** in schapevachten en geitevellen, onder **ontbering**, **verdrukking** en **mishandeling** 38 (de wereld was hunner niet waardig) zij hebben **rondgedoold** door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.

En dan aangekomen in het twaalfde vers zegt de schrijver: "**nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben**", daarbij doelt hij op allen die genoemd worden in dat elfde hoofdstuk. Abel, Abraham, Jozef, Mozes, om er maar een paar te noemen die in dat elfde hoofdstuk staan, zijn voor ons een voorbeeld door de wijze waarop zij hun geloof in de praktijk van het "**woestijnleven**" hebben uitgedragen.

De Hebreeënbrief leert ons net zoals hun de last van de zonde af te leggen die ons zo licht in de weg staat en met volharding de "**wedloop**" te lopen. De wedloop is een ander woord voor een wedstrijd, zoals bijvoorbeeld een marathon. Bij een marathon kan er maar één winnen en dat is hij die volhard. Soms wanneer je naar zo een marathon kijkt op de televisie, dan zie je dat mensen tot een uiterste krachtsinspanning moeten gaan en dat zij de finish alleen maar halen op karakter. Hun lichaam heeft het opgegeven en zij kunnen nauwelijks meer op hun benen staan, maar opgeven komt in hun woordenboek niet voor en zij zullen en moeten de eindstreep halen.

Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief voor ogen heeft. Het leven kent zijn ups en downs en er zijn zelfs momenten dat gebeurtenissen (*corona*) de hele wereld in haar greep kunnen hebben, maar dat betekent niet dat wij kunnen opgeven.

We moeten door, we moeten finishen. En dan staat er geschreven...

Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Als het u op bepaalde dagen misschien teveel wordt, wanneer het lichaam het net als bij die sporter even niet meer volhoudt, dan hebben wij naast de getuigen uit het elfde hoofdstuk, nog iemand waar wij naar kunnen opzien. Hij had het ook niet makkelijk, maar Hij liep de wedloop van het kruis, om de vreugde welke daarna zou komen.

Hij wist dat Hij na het kruis weer Hemelwaarts zou gaan en verenigd zou worden met Zijn Vader, en dat Hij de Overwinnaar zou zijn. Geliefden zie op Jesjoea en loop de levenswedloop om te finishen in het beloofde land!

Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten





april 2021

za	09.45 u.	Eredienst
6	Prediking	Br. A.P. Scholten
13	Prediking	Br. N. Meijer
20	Prediking	Br. A.P. Scholten
27	Prediking	Br. A.P. Scholten
wo	19.30 u.	Bidstond / Bijbelstudie
3	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
10	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
17	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
24	Bijbelstudie	Geen Bijbelstudie



*Maak mij Heer tot een tuin van vrede
Waar liefde woont en haat vergaat
Maak mij tot een werktuig in Uw Handen
Waar Jesjoea hoog in 't vaandel staat.*

*Maak mij en boom geplant aan water
Die vruchten geeft gaaf en zoet
Waar een mens in nood zich mee kan laven
Omdat zij hem leven doet.*

*Maak mij Heer tot en bloem, die stralend
Alleen nog maar uw geur verspreidt
Een geur van Christus, van hier boven
Die mensen blij maakt en bevrijdt.*

*Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt
Een kind van u nederig en klein
Maak mij sterk Heer in mijn zwakheid
Zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn.*



The Lighthouse Chapel

Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
☎ 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

Jarigen deze maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

1-apr	Zr. M. Rijkland
3-apr	Zr. M.C. de Vries
3-apr	Ginet Grúne
3-apr	Zr. Esther Rijkland
4-apr	Br. G. Kastanja
6-apr	Evy Fokké
7-apr	Zr. O. Monteiro
9-apr	Journey Bastemeyer
9-apr	Zr. E. Kerk
12-apr	Chad Wouda
12-apr	Br. Daniël Meijer
17-apr	Zr. C. Fokké - Borawitz
19-apr	Zr. N. Mercado
19-apr	Zr. G. Rensch
21-apr	Br. J. Myers
21-apr	Br. S. Rijkland
25-apr	Br. W. Anastatia
27-apr	Zr. A. Contreras
29-apr	Romano Milop



Rekeningnummers Lighthouse Ministries

St. P.G.A.Z.O. Beheer
NL 30 RABO 0393 8393 03

St. P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap
Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost
NL 28 RABO 0313 5586 47

St. P.G.A.Z.O. Pastoraat
NL 33 RABO 0313 5593 33

St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
NL 55 RABO 0313 5593 25

St. P.G.A.Z.O. Service
NL 89 RABO 0313 5591 98

St. Lighthouse Ministries World Mission
NL 55 RABO 0175 4275 42