



PELGRIMSGROET

Pastor: drs. Sandra Hermanus-Schröder

Telefoon: 079 – 888 02 34, mobiel 06 - 21 52 58 68

Email: scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op: ma | wo | vrij

1e zondag van de 40-dagentijd
Kleur: paars

Zondag 1 maart 2020
33e jaargang nummer 9

Morgendienst 10.00 uur		
Voorganger:	Mw. Sandra Hermanus	Collecten vandaag:
Ambtsdrager:	Janny de Zeeuw	1.Zending
Gemeentelid:	Wil de Jong	2.Stichting Present
Collectant:	Elise Maas	
Organist:	Kees de Jong	Opbrengsten collecten 23 februari j.l.:
Koster:	Gerrit Roos	1.Diaconaat € 50,59
Lector:	Janny Rook	2.Kerk € 44,81
Welkom:	Tiny Havenaar	3.Stichting Physci € 44,45

Bij de dienst

Afgelopen woensdag is de Veertigdagentijd begonnen. Het wordt ook vastentijd of lijdenstijd genoemd en het duurt tot Pasen. Deze tijd van bezinning en zelfreflectie kan somber overkomen, mede vanwege wat 'zwaardere' teksten op het gemeenschappelijk leesrooster, zoals deze zondag. Woorden als zonde, overtreding en veroordeling komen ter sprake. Maar ook woorden van genade, vrijspraak en eeuwig leven. Het zijn klassieke woorden die wellicht onrust, wrevel of afkeer kunnen oproepen. Ze kunnen echter ook uitnodigen om opnieuw te ontdekken welke hemelse wijsheid en geestelijke rijkdom God in deze woorden gelegd heeft. Dat laatste willen we vandaag doen, geleid door Gods Geest en de liefde van Jezus. U allen een inspirerende en gezegende Veertigdagentijd toegewenst!

Sandra Hermanus

Orde van Dienst // Te zingen liederen // Lezingen

- G: Aanvangslied Psalm 51, vers 1
- VG: Genade en vrede voor u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
- G: Amen
- VG: Onze hulp is in de naam van de Heer
- G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
- VG: die trouw blijft tot in eeuwigheid
- G: en nooit loslaat het werk van Zijn handen.
- G: Psalm 51, vers 4 en 5
- G: NLB 885
- Eerste lezing door lector: Genesis 2:15-3:9
- G: NLB 788
- Tweede lezing door VG: Romeinen 5:12-21
- G: NLB 870, in beurtzang: **allen** vers 1, 4, 7 en 8 | **links** vers 2 en 5 | **rechts** vers 3 en 6
- G: Gezongen Apostolische geloofsbelijdenis
- G: Zingen: Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons.
- G: (*Als afsluiting*): Onze Vader.
- G: Slotlied 425

1^e collecte 1 maart 2020 Zending

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het

eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

2^e collecte zondag 8 maart 2020. Missionairwerk

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. Beide collecten van harte aanbevolen.

Nils van Velzen en Marijke Vis

Meeleven

THUIS GEROEPEN EN HEENGEGAAN

Op woensdag 26 februari heeft God onze hemelse Vader thuis geroepen: zijn zoon en onze geloofsbroeder, Theo de Bruin (Evertsenstraat 10). De uitvaart vindt plaats op woensdag 4 maart 11.00u in de Pelgrimskerk. Wij wensen zijn vrouw Stieneke, zijn kinderen, kleinkinderen en zijn familie Gods nabijheid en troost toe. Moge deze woorden tot zegen zijn: Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus (Filippenzen 4:6-7).

Sandra Hermanus

Bloemengroet

--Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar zr. L. Kooij-van der Geer, van Zwietenpad 2, 2722 CP. Lies is gevallen met de fiets en enige tijd niet in de kerk geweest. Alle goeds toegewenst en hopelijk ben je gauw weer op de been en zien we je weer in de kerk.

cvdt

--Lieve mensen, heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik voor mijn 90e verjaardag ontvangen heb. Ik stel het zeer op prijs. Ik voel me zo ook een beetje betrokken bij de Pelgrimskerk. Hartelijk groeten,
Maartje Moerland

--De bloemen zijn deze keer verzorgd door Janny Rook ter gelegenheid van haar verjaardag op 3 maart.
--Een gemeentelid heeft onlangs het bloemenfonds met een gift gespekt. Hartelijk dank!

Jarigen 70+ in de week van 1 – 7 maart

1 maart: Mevr. M.R.E. Paul-Stout, Dijkmanschans 130, 2728 GK.

3-maart: Mevr. J. Rook-van Oosterom, Tollensstraat 31, 2712 EG.

3 maart: Mevr. H.J. Jansen, Dunantstraat 458, 2713 XB.

We wensen u een fijne verjaardag toe.

14 maart 11.00u-12.30u Boekpresentatie in de Pelgrimskerk

Op zaterdag 14 maart vindt de boekpresentatie van het boek *Dier & Evangelie* plaats. *Dier & Evangelie* (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief. Maaïke Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum ontsluiten het gedachtegoed van de Britse christen en theoloog, Andrew Linzey, in zijn boeken *Animal Gospel* (1998) en *Christianity and the rights of animals* (2016) voor de actuele Nederlandse context. Zij dagen de lezer uit om ook dieren op te nemen in de morele cirkel van christelijk geloven, denken en handelen. In zeven hoofdstukken gaan ze in op vraagstukken als 'mensen, dieren en de ziel', 'rentmeesterschap en leiderschap', 'dierenwelzijn en dierenrechten'. U bent van harte welkom om hier - kostenloos- bij aanwezig te zijn. Wel graag voor 7 maart aanmelden, i.v.m. de te bestellen gebakjes. Meer info:

www.veganchurch.nl/agenda.

Sandra Hermanus

Koffiedrinken

Na de dienst is er in 't Centrum weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee. Gastvrouwen: Marianne Klaucke en Ineke Holewijn.

De Pelgrimsgroet van zondag 8 maart wordt gemaakt door Marijke Vis. Kopij a.u.b. inleveren vóór 18.00 uur op donderdag 5 maart 2020 via email.

>>>> *Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor mensen die om welke reden dan ook niet in de kerk kunnen komen.*

tw