



Pelgrimgroet

SCB (Sandra) Hermanus-Schröder proponent PKN

Telefoon: 079-8880234, mobiel 06-21525868

Email: scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op: ma | wo | vrij

2^e zondag van de 40 dagentijd

Liturgische kleur: paars

33^e jaargang nummer 10

Morgendienst 10.00 uur

Predikant: Mw. Schipper-Boven
Ambtsdrager: Astrid Maas
Gemeentelid: Niels Maas
Collectanten: Astrid en Niels Maas
Organist: Joop Dekkers
Koster: Ernest Meijer
Schriftlezing: Marijke Vis
Welkom: Marianne Klaucke

Collecten:

1^e Diaconie

2^e Missionair werk (KiA)

3^e Wijkactiviteiten

Collecten opbrengst 28/1

1^e Zending € 58,00

2^e Present € 44,15

Bij de kerkdiensten: Een hartelijk welkom voor onze voorganger Marga Schipper en Joop Dekkers onze organist.

Bij de dienst

Op deze tweede zondag van de 40-dagentijd ontmoeten we elkaar rond het verhaal van de verheerlijking op de berg uit Matteus 17. Een bijzondere gebeurtenis voor Jezus zelf maar ook voor de leerlingen die erbij waren. Een mystieke ervaring, zou je kunnen zeggen. Wat is dat eigenlijk, wat gebeurt er als iets of iemand je toespreekt? In ieder geval heeft het gevolgen voor het dagelijks leven, het leven hier op aarde. Het doet ons opstaan!
Marga Schipper

Orde van dienst:

Zingen: psalm 25: 1, 2

Zingen: psalm 25: 7

Zingen: Lied 1005: 1 en 5

Coupletten 2, 3, 4 worden gelezen, we zingen de refreinen

1^e lezing: Exodus 24: 12-18

Zingen: Psalm 119: 39, 40

2^e lezing: Matteus 17: 1-7

3^e lezing: 2 Petrus 1:16-17

Zingen: lied 527: 1, 2, 5

Verkondiging: een mystieke ervaring?

Een gedicht van Hans Richter:

Dankbaar ben ik voor wat mij is gegeven
en dat is veel
dat is alles.

Want alles wat mij gegeven is
– wat ieder mens gegeven is –
komt van U.

Dankbaar ben ik voor wat mij is gegeven
de ontvankelijkheid
die diepe laag in mij

De ziel waar U mij ontmoet
- waar U ieder mens ontmoet-
in de stilte.

Orgelspel

Zingen: lied 545: 1, 2, 3, 4, 5

Geloofsbelijdenis

(Marinus van den Berg)

Ik geloof door alle twijfel heen, dat U de Schepper bent van alle leven. Ik geloof door alle twijfel heen, dat U zoveel liefde hebt voor de mens, dat U met de dood geen genoeg neemt. Ik geloof door alle twijfel heen, dat U de mens opnieuw geboren laat worden en door het duister heen in het licht brengt. Ik geloof met alle hoop die in mij is, dat U ons geschonken hebt aan elkaar: om elkaar te behoeden, te beschermen en tot vrede te brengen. Ik geloof met alle hoop die in mij is dat U door mensen heel menselijk tot ons wilt komen. Dat U ons telkens weer doet herboren worden en de hoop in ons doet groeien, dat de dag komt van vrede, waarop er geen dood meer zal zijn, geen oorlog noch geweld. Amen

Slotlied: Ga maar gerust (zie bijlage)

Zegen

Orgelspel

Kerkdienst zondag 29 maart

Op zondag 29 maart is er geen dienst in de Pelgrimskerk maar vieren wij als POR gemeenten de zondagsdienst in de Regenboog vanwege het afscheid van de voorzitters en een lid van de kerkenraad, tevens verwelkomen we de nieuwe voorzitter van de kerkenraad.

Ds Carina Kapteyn gaat in deze dienst (waarin ook het avondmaal gevierd gaat worden) voor wilt U naar deze dienst toe, maar heeft U geen vervoer neemt U dan contact op met Janny, Marijke, Niels of Astrid dan gaan wij er voor zorgen dat U ook bij deze dienst aanwezig kunt zijn.

Koffiedrinken na de dienst: In 't Centrum staat na de dienst de koffie klaar, onze gastvrouw en heer zijn Marijke Vis en Niels Maas

Meditatie

Dinsdag 10 maart komen we in De Pelgrim bij elkaar voor een beeldmeditatie. Het is spannend om te kijken naar een beeld en proberen te ontdekken wat het je zegt. En dat kan voor ieder anders zijn. Zoals altijd beginnen we met een voorbereidende meditatie. Na de meditatie is er gelegenheid om te delen. De meditatie wordt gehouden in de bovenruimte. De aanvang is 13.30 uur en het duurt tot ongeveer 15.00 uur. Je kunt dan weg gaan of blijven en een kopje thee meedrinken. Richtprijs is 5 euro. We hopen je te ontmoeten. Marga Schipper (3613403) en Joke den Hertog.

Wake voor het klimaat.

Op zondag 15 maart houden we in de vrouwenviering een wake voor het klimaat. We beleven dit met muziek, een enkel woord en een stiltewandeling.

Wat verontrust jou, of inspireert je juist, als het gaat over onze aarde en het klimaat? Je wordt uitgenodigd om een voorwerp, tekst of lied, dat hiermee te maken heeft, mee te nemen naar de viering. Welkom op zondag 15 maart om 19.30 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef 258. Jeltje Goet, Joke den Hertog, Katinka Broos (0644098889)

2^e collecte vandaag zondag 8 maart 2020.

Missionairwerk

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-

zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.

1^e collecte zondag 15 maart Ruim 2 miljoen mensen op de vlucht in Zuid Soedan

Sinds de burgeroorlog in 2013 uitbrak zijn ruim 2 miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht in eigen land of naar andere landen. Velen wonen in vluchtelingenkampen. Sommigen wonen in tenten die door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) zijn geleverd, maar veel mensen wonen ook in zelfgemaakte tenten. De vluchtelingenkampen zijn open. Mensen kunnen er in en uit lopen, bijvoorbeeld om naar school te gaan of boodschappen te doen. Veel mensen wonen meer dan een jaar in zo'n kamp. Voor voedsel en water zijn ze grotendeels afhankelijk van wat hulporganisaties hen leveren. Via Kerk in Actie steunt u de aanleg en reparatie van 22 waterpompen in verschillende vluchtelingenkampen.

3^e collecte zondag 15 maart Ethiopie

Vanaf zondag 15 maart collecteren wij weer mee voor Ethiopie. Het POR project van 2019. Voor informatie kan u nog kijken op het kamerscherm voor in de kerk. Onze hulp blijft hard nodig. Alle collectes van harte aanbevolen. Niels van Velzen en Marijke Vis

Jarigen:

10 maart: Mw. C. Havenaar-van Oosteroom

10 maart: Mw. H.A.A.W. Masselink- de Wilde

12 maart: Dhr S. Top

14 maart: Mw. M.H. Koelewijn

Allen een fijne dag gewenst

Bloemengroet:

Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke welkomgroet naar ons nieuw gemeentelid Kees de Jong, die sinds kort in onze wijk woont en zich als lid van onze gemeente heeft laten inschrijven. Wij kennen Kees al jaren als één van onze organisten en ook door de stukjes over de muziek die hij speelt als organist. Wij hopen dat Kees zich bij ons thuis zal voelen en wensen hem ook veel woongenot op zijn nieuwe adres.
cvdt

De bloemen zijn vandaag door Tiny Havenaar verzorgd vanwege haar verjaardag.

Samen nadenken – De zin van het leven

Volkskrant-journalist Fokke Obbema kreeg in 2017 een hartstilstand en kon ternauwernood worden gereanimeerd. Nadat hij in 2018 een aangrijpend artikel schreef over zijn ervaringen kreeg hij meer dan 1000 reacties. Dit riep bij hem zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in een veertigtal interviews met natuurwetenschappers, kunstenaars, theologen, artsen, bankiers, politici, filosofen, enzovoorts. Daarbij was steeds de eerste vraag: 'Wat is de zin van het leven?'. Deze interviews zijn gebundeld in het boek 'De zin van het leven'. Aan het eind van zijn boek probeert Obbema een aantal inzichten uit de gesprekken te destilleren. Een voor iedereen inspirerend boek.

Jan Blankespoor zal een korte inleiding verzorgen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over soortgelijke vragen als die door Fokke Obbema gesteld werden. Met elkaar in gesprek gaan over de zin van het leven is heel waardevol! Het is handig als u het boek gelezen hebt; noodzakelijk is dat niet. **Plaats en tijd: donderdag 19 maart, 20.00 uur in De Regenboog**

Voorafgaand aan deze gespreksavond kunt u desgewenst deelnemen aan een eenvoudige maaltijd vanaf 18.00 uur en de daarop aansluitende vesper tot ca. 19.00 uur. Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, wilt u zich dan daarvoor aanmelden via de inschrijvingslijst in de hal. Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van ten minste € 5,-; de opbrengst is bestemd voor een diaconaal project in Ethiopië.

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor mensen die om welke reden dan ook niet in de kerk kunnen komen.

De Pelgrimsgroet van zondag a.s. wordt gemaakt door Douwe Klaucke

Kopij inleveren voor 18.00 uur op donderdag 12 maart

mv

Slotlied: Ga maar gerust

1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

-4-

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.